

dub



# DE TRE SKOLE- KAMMERATER



# DET TRE SKOLEKAMMERATER



*Olaf Ussing*



Tre gamle Skolekammerater mødes som modne Mænd ved deres Skoles 100-Aars Jubilæum. Eyvind Carstens er nu en anset Dommer, Herluf Steen er Direktør for et stort Glasværk, og Ove Lund er Indehaver af et Bogtrykkeri. De tilbringer en festlig Aften på deres gamle Kostskole og glæder sig over Gensynet med den elskelige Rektor Blom, som altid har fulgt sine gamle Drenges Færden ude i Livet med den varmeste Interesse.

Efter Festen kører Steen sine to Barndomskammerater hjem i sin Bil, og under-



vejs fortæller Lund om sin Søn, Henrik, som Dag og Nat eksperimenterer med Fremstilling af en Glasart, der ikke kan slaas i Stykker. Herluf Steen er straks klar over, at hvis denne Opførelse kan gennemføres, vil det være ensbetydende med en fuldstændig Revolutionering af Glasindustrien, og kort Tid efter faar Henrik en fin Kontrakt med Steen og glimrende Arbejdsvilkår i et af Glasværkets store, moderne Laboratorier, hvor han skal føre sin Opfindelse til Ende i Samarbejde med en af Fabrikkens Ingeniører.

Mod al Forventning mislykkes Henriks Opfindelse, og den hensynsløse Steen hæver straks sin Kontrakt med ham. Den unge Opfinder er imidlertid klar over, at Steen vil stjæle Kernen i hans Opfindelse for at lade andre arbejde videre med den, og anlægger Sag mod den mægtige Direktør. Ved et Skæbnens Lune beklæder Eyvind Carstens Dommersædet, hvilket skaber visse Komplikationer, som dog overvindes takket være gamle Rektor Bloms Indgriben.

Dommen gaar imidlertid Henrik Lund



imod, og han maa forlade Fabrikken. Men Steens unge, yndige Datter, Eva, som er lige saa forelsket i Henrik som han i hende, lister sig hver Nat med ham ind i Laboratoriet og gaar ham til Haande, mens han arbejder videre paa sin Opfindelse. Under et af disse natlige Besøg indfinder Steen sig i Laboratoriet og overrasker de to unge, som er midt i et Eksperiment. Der sker en voldsom Ekspllosion — og Eva blindes.

Alt styrter nu sammen for Steen — baade hans private Forhold og hans Forretnin-



ger truer med at gaa i Haardknude, og han føler, at han ikke længer kan klare Problemerne alene. Han søger Hjælp hos Rektor Blom, og den fine, gamle Humanist er netop den Mand, der kan og vil hjælpe ham. En lang Samtale med Rektor forandrer Herluf Steens Syn paa Tingene, og han ender med at gøre alt godt, hvad han har forbrudt mod de Mennesker, der staar ham nær.

A/S PALLADIUM præsenterer

# DE TRE SKOLEKAMMERATER

Manuskript og Drejebog :

**Poul Toft-Nielsen** og **Carl Henrik Clemmensen**

Musikken komponeret af **Niels Clemmensen**

Instrumenteret og dirigeret af **Emil Reesen**

Scenesat af **ARNE WEEL**

Fotografi: **Einar Olsen** • Tone: **Erik Rasmussen**

Dekorationer: **Erik Aaes** • Klipning: **Edith Schlüssel**

Kopi: **Johan Ankerstjerne**

Eneret: A/S FILM-CENTRALEN-PALLADIUM



## Personerne

Rektor Blom .....	Olaf Ussing
Eyvind Carstens, Dommer...	Ejner Federspiel
Herluf Steen, Direktør for et stort Glasværk .....	Poul Reumert
Ove Lund, Indehaver af et Bogtrykkeri .....	Valdemar Møller
Fru Inger Steen .....	Eva Heramb
Eva, Steens Datter .....	Kirsten Ralov
Fru Lund .....	Helga Frier
Henrik Lund, Ingeniør, Lunds Søn .....	Jørn Jeppesen
Christoffersen, Fabriksing., ansat hos Steen .....	Mogens Brandt
Holm, Direktør .....	Hans Egede Budtz
Overlägen .....	Tavs Neiiendam
En Aktionær .....	Paul Holck Hofmann
Et Bestyrelsesmedlem .....	Einar Juhl



## »PAA DYKKERSKOLE«

Der findes her i Landet kun een Dykkerskole, nemlig Marinens. Derfor har alle danske Dykkere faaet deres Uddannelse dér, hvad enten de arbejder herhjemme eller for Switzer og andre store danske Firmaer i Udlandet.

Ministeriets Filmsudvalg har for »Folk og Værn« (Forsvarsministeriets Foredragsudvalg og Værnenes Oplysningskontor) optaget en meget fængslende Film om Livet og Arbejdet paa denne Skole, som De nu vil faa at se foran Palladium-Filmen »De tre Skolekammerater«.

Fra den mærkelige Øvelsestank, hvor man gennem Glasruder kan følge Dykkerens Arbejde, og hvori han faar Øvelse i at klare alle Forhindringer, følger Filmen til Slut Dykkeren ned paa Havbunden, og gennem disse usædvanlige Optagelser faar man et ypperligt Indtryk af den Dygtighed, hvormed der arbejdes, og de Farer, som er Dykkerens Hverdag.

Det er første Gang her i Landet, at man har optaget en Film under Vandet. Mogens Skot-Hansen har staatet for Iscenesættelsen, og den unge, talentfulde Arnt-Jensen har Ansvaret for Fotograferingen.

Der knytter sig saaledes paa mange Maader særlig Interesse til »Paa Dykkerskole« — ikke mindst fordi den er et Led i »Folk og Værn«s energiske Arbejde for at øge Forstaaelsen mellem Værnenes Mænd og Befolkningen: Denne Gang ved at vise et af de mange Omraader, hvor civile og militære mødes i fælles Arbejde paa Løsningen af en samfundsnyttig Opgave, ogsaa udenfor det rent militære Felt.



Vor kongelige Ballets nye straalende Stjerne, Solodanserinden Kirsten Ralov, gift med kgl. Solodanser Børge Ralov, har som bekendt taget alle Elskere af Ballettens Kunst med Storm. Den unge Kunstnerinde udvider nu sit Felt og debuterer som Filmskuespillerinde i „De tre Skolekammerater“, hvor hun spiller Direktør Steens Datter. Det er altid glædeligt at se et nyt og indtagende Ansigt dukke op paa det hvide Lærred, og der er derfor al Grund til at byde Kirsten Ralov velkommen indenfor dansk Film!



# Skolesangen

Tekst: Viggo Stuckenbergs

Musik: Niels Clemmensen

Lykke-Leg og Drømme-Døsen  
varer stakket Tid,  
Kamp er Livets gamle Løsen,  
aldrig stillet Strid;  
vil din Vøj du holde aaben,  
maa du vinde dig et Vaaben,  
bedste Vaaben under Striden  
vinder dig din Viden!

Om din Kamp dig bringer Sejr,  
om du lider Tab  
gælder lidet, blot du ejer  
Tankens Adelskab;  
Gods og Guld kan Verden fælde,  
intet dører Tankens Vælde!  
Blev i Grave Slægter stængte,  
lever hvad de tænkte!



Lær at hilse bag hvert bleget  
Ord paa din Reol  
Mennesker, som leved, leged,  
saa den samme Sol,  
Mennesker, som rydded', hegned,  
Mennesker, som stred og segned,  
drog hver Dag med Haab i Møde,  
græd for deres døde.

Lær af døde Slægters Sliden  
eget Arbejds Værd!  
Smed, hvad selv du vandt dig siden,  
sammen til et Sværd!  
Lær at nytte eget Snille! —  
Da kan intet Foden hilde,  
løber Stien nok saa bugtet, —  
da har Skolen frugtet!

Ej blot Videns tunge Skatte,  
Kundskabs rige Guld,  
ej blot det at kunne fatte  
Sol og Mand og Muld,  
— lær dig Sandhed, Ret at agte,  
— lær din Sjæl alt skønt at magte,  
da har Skolen dig for Livet  
Livets bedste givet!

Noden er udkommet paa  
Jac. Boesens Musikforlag A/S



