

Præsidentens Fald

Kinematografisk Folke-
komedie i 3 Akter,
100 Afdelinger



Af Aage Brandt

PERSONERNE:

Gonzaga, Præsident i Republikken Tara-gonia	Hr. Kayrød
Lopez, Medlem af Regeringsraadet	- Knudsen
Silviane, hans Datter	Frk. Lilli Jansen
Fernandez, Løjtnant i Republikkens Armé.	Hr. Jon Iversen
Juanita de'Orio, Kreolerinde	Fru Luzzy Werne
Mara-Onga, en Kineser	Hr. Elith Pio
Hin-Tso	- Aug. Ballin
Li-Han-Ko	- Fjord-Andersen
Hang-Tso-Ping	- Knud Fürst
Tsing	- Arnold Petersen
Valerio, Vært i en afsides Kro.....	- Carl Petersen
En Officer	- Vilh. Thomsen
En Adjudant	- Axel Schultz
Iste Kvinde	Frk. Carla Müller
2den	Frk. Henny Lotinga
Soldater. Mænd og Kvinder, Medlemmer af de Sammensvornes Forbund, Minister og Generaler, Adjudanter, Chinesere, Tara-goniske Bønder o. s. v.	



Leveres fra „BIORAMA“
København — Kristiania.

AFDELINGERNE

1. Raadsforsamlingen
2. En hæftig Ordveksel
3. Præsidenten og Ministrene
4. „De kan demissionere nu“
5. Den hemmelige Indgang —
6. En Raadslagning —
7. Truende Skyer —
8. Lopez hyldes —
9. Afsted til Daad
10. Skyggernes Snigløb
11. Et Budskab
12. Den mystiske Kineser
13. Undervejs —
14. I Katakomberne —
15. „Har de Mod til at understøtte mine Planer?“
16. Sammensværgelsen plan-lægges
17. Gift og Dolk —
18. Kronraad
19. Lopez contra Gonzaga
20. Ou est la femme?
21. Nu gaar det løs —
22. Paa Besøg hos Lopez —
23. Holdt ved et landligt Traktørsted
24. I Bandens Sold
25. Det første Skridt
26. Det vilde Blod
27. Lykkes Planen?
28. Tilbage til Slottet
29. Nogle Dage senere —
30. Den dødbringende Gift —
31. Lægens Erklæring
32. Mara-Ongas Planer
33. Lopez ved sine Ønskers Maal
34. Paa Slottet
35. Lopez udraabes
36. „Leve Præsidenten!“
37. Mod Magtens Tinder
38. Planen skrider frem
39. I Gravkrypten
40. En dristig Daad —
41. Kun skindød?
42. Gonzagas Opvaagnen
43. Mara-Ongas Forslag
44. „De er en topmaalt Slyngel!“
45. En skarp Ordstrid —
46. Mara-Onga giver ikke fortapt
47. Det underjordiske Jernbuer
48. Haarde Midler —
49. „Giver De stedse ikke Køb!“
50. Lopez faar en ubehagelig Nyhed
51. „Gonzaga lever endnu!“
52. Lopez Raseri
53. I Skurkens Vold
54. Silviane Lopez Datter —
55. Et nyt Anslag
56. Dyrekøbte Lejre
57. Kniven paa Struben
58. Betænkningstid
59. En Kvindes Jalousi
60. Hvor bærer det hen?

- 61. Brevet opklarer alt —
- 62. Hæftige Scener
- 63. „Vov ikke at trodse mig!“
- 64. Mara-Ongas Magt
- 65. Fernandez er fortvivlet
- 66. Politiske Planer
- 67. En Mesalliance —
- 68. Paa Rejse
- 69. Juanita forbereder sin Hævn
- 70. Højt Spil
- 71. Hvo intet vover? —
- 72. Skæbnens Hjul
- 73. Det uundgaaelige nærmer sig —
- 74. Nemesis
- 75. Mara-Ongas Rejse
- 76. En lystig Nat
- 77. Præsidenten befries —
- 78. Gæstebud —
- 79. Lynet slaar ned
- 80. Minen antændes

- 81. Esplosionen
- 82. Mara-Ongas Død
- 83. Paa Flugt
- 84. Hævnens Time slaar —
- 85. Gengældelse —
- 86. Lovens Arm rammer Lopez
- 87. „Jeg arresterer dem i Republikkens Navn!“
- 88. Bajonetterne —
- 89. Lovens Ord
- 90. Til Statsfængslet
- 91. Silvianes Fortvivlelse
- 92. Er det forsent
- 93. Forgæves Bøn
- 94. En Kurér!
- 95. Over Stok og Sten
- 96. I ilsomme Sekunder
- 97. Forsilde!
- 98. Skæbnens Finger
- 99. „Jeg har kungjort min Pligt!“
- 100. Præsidenten dømmer



REPUBLIKEN Taragonias Præsident Gonzaga afholder Ministerraad; han imødegaas i dette af sin mægtige Modstander Politikeren og Rigmanden Lopez, der er Rigets urolige Aand. Det kommer til en skarp Ordveksel, under hvilken Lopez paa en insubordinær Maade forlader Rigsraadets Forhandlinger.

— Hans Adfærd vækker almindelig Vrede.

Lopez er Fører for Rigets Misfornøjede, der lig Rotter søger at undergrave Statsbygningen. Man holder til i en gammel forladt Fabriksbygning og her holder Lopez sine flammende Taler til de Sammensvorne, han lover dem Guld og grønne Skove, saafremt man vil støtte hans Kandidatur ved de forestaaende Valg. Selv ser Lopez dog ret pessimistisk paa Situationen, thi hans Tilhængere er i Mindretal.

Under Mødet rækkes der ham et Brev, Overbringersken af dette er en Kreolerinde ved Navn Juanita, en Kvinde, hvem Lopez mindes at have set før ved Gonzagas „Hof“. — Brevet lyder.

„En Fremmed, der kender Deres politiske Planer, vil bistaa Dem med at fjærne en Rival. Har de Mod, da vil en Vejviser i Morgen Kl. 12 vise Dem Vej ved Calle los Ruiz.

En Ven“

Lopez, hvis Ærgærrighed er brændende, viger ikke tilbage for nogensomhelst Middel til at opnaa Magten og møder aftalte Tid og Sted, hvor en skummel Kineser fører ham ad alskens forborgne Veje til nogle underjordiske Katakomber, hvor han modtages af anden Kineser, lydende Navnet Mara-Onga. — Denne Mand optræder med en Autoritet, der lader formode, at han er i Besiddelse af mægtige Magtmidler. — Aftalen er nu, at Mara-Onga imod en Check fra Lopez skal sørge for at skaffe Gonzaga af Vejen for at Lopez skal trænge frem imod Præsidentens Sæde. Til den Ende fabrikkerer Kineseren en Gift, der, efter hans Forklaring til Lopez, skal kunne dræbe Gonzaga længe efter denne har Giften bibragt, en Gift, der ikke efterlader ringeste Spor, og hvis Tilvirkning er Mara-Ongas dybeste Hemmelighed. — Kreolerinden Juanita, der i Forbigaaende sagt er Kineserens Elskerinde, skal hjælpe denne med at iværksætte Planen. —

Nogen Tid senere modtager Gonzaga en Skrivelse fra Lopez, hvori denne beder Præsidenten undskyde tidligere

Tidens Misforstaelse og indbyder ham til et Ophold paa hans Slot i Hovedstadens Nærhed. — Gonzaga modtager Indbydelsen. — Hos Lopez opholder sig ogsaa den smukke Kreolerinde, der skal borge for, at Mara-Ongas Planer gaar i Opfyldeelse. —

Under en Udflygt til Vogns holder man Rast en Dag ved et landligt Traktørsted, Værtens her, Valerio, staar i Ledtog med Mara-Onga og her lykkes det da at bibringe Gonzaga Giften, en eneste Draabe paa Bundens af hans Glas er nok til at fuldføre den skændige Daad.

En længre Tid hengaar, de Sammensvorne venter i Spæn-



ding paa at erfare noget nærmere, og det viser sig da ogsaa at Lopez „Bestræbelser“ er kronet med Held

Præsidenten falder en Dag afmættig om i sin Park, den tilkaldte Læge erklærer, at Døden skyldes et Hjerteslag. Gonzaga begraves og bisættes og nu gælder det for Lopez at smede mens Jernet er varmt, og Diktator-Ærgærrighed ser nu Vejen aaben, og det lykkes ham da ogsaa, takket være sit lange forberedte underjordiske Arbejde, at naa Præsidentstolen. Mara-Onga, den snedige Kineser, gnider sig i Hænderne — ogsaa han triumferer — vi skulle nu erfare, hvorledes han i Virkeligheden holder alles Skæbne i sin Haand :

Den Gift som Mara-Onga har bibragt Præsident Gonzaga, har nemlig kun bevirket dennes Skindød! Den snu og dristige Forbryder præsterer nu det Vorværtkølle at bortfrage Gonzagas „Lig“ fra Katafalken, hvor han hviler, hvorefter han atter lader Laaget paaskrue. Han og hans Hjælpere bringer Gonzaga

til Laboratoriet, hvor Mara-Onga ved Hjælp af sine mystiske Medikamenter bringer Gonzaga til at vende tilbage til Livet. — Gonzagas Harme og Raseri er uden Lige, da han, efter nogen Tids Rekreation, af Kineseren erfarer, at Lopez nu har opkastet sig til Diktator. Den frække Kineser har den Dristighed at foreslaa Gonzaga et Kompromis. Præsidenten skal love Kineseren Amnesti og udbetaale ham en mægtig Pengesum, hvorefter Lopez skal overrumpler — Harmfuld over denne Skare af Slyngler, der har hildet ham i deres Næt, raaber Gonzaga, at han intet somhelst vil have med Slynglen Mora-Onga at gøre. Mara-Onga trykker paa en Knap i Væggen og Præsidenten styrter gennem en Lem i Gulvet ned under Kata-



komberne i et veritabelt underjordisk Jernbur. Tungt Mørke omgiver den Ulykkelige, der forgæves rusker i Burets Jernstænger, forbundende sin Skæbne. —

Mara-Onga agter selvfolgelig nu at bruge de Triumfer han har paa Haanden, thi selv om Præsidenten lader haard og kold, mener Kineseren nok, at Opholdet under Jorden skal blædgøre hans Principper. Og han vil kunne presse yderligere Penge af Lopez, saasnart denne erfarer, at den Mand, hvem han troede død, endnu bliver som en stadig Trudsel mod hans Regime.

Ubeskrivelig er Lopez Skuffelse og Harme, da Kineseren røber Hemmeligheden angaaende Gonzaga. — Lopez nægter at ville udbetaale Kineseren flere Penge, og denne truer med at ville meddele Pressen alt. — Det lykkes dog Lopez at afværge det truende Uvejr, thi Mara-Onga, der har stiftet Be-

kendtskab med Lopez Datter Silviane er blevet indtaget i hende, og nu lover han Lopez at 'ville skaffe Gonzaga bort for Alvor. Hvis han (Lopez) vii udvirke, at Silviane skænker Mara-Onga sin Haand. — Tvunget af Omstændighederneaabenbarer Lopez alt for sin Datter og beder hende understøtte hans Planer og forhindre hans Diktaturs Fald ved at bistaa hans Plan, og ægte Mara-Onga. Den unge Pige er lammet af Skræk ved at se ned i den Afgrund af Forbrydere hendes Fader aabner for hende. — Hun beslutter dog, for at redde sin Fader, at opofre sig. Hendes Elskede, den unge Løjtnant Fernandez giver hun sit Ord tilbage, fortvivlet og grædende gaar hun sin Skæbne i Møde — —

En anden Kvinde gribet nu ind i Spillet, nemlig Kreolerinden Juanita; der har erfaret at Mara-Onga skal ægte Silviane. Mara-Onga nyder sin Triumf, han tilraaber Gonzaga, der vanskægter i Jernburet: „Den Dag jeg ægter din Rivals Datter skal du dø!“

Men Mara-Onga har ikke regnet med Kreolerindens rasende Had. — Medens Kineseren tager paa en kortere Udflygt underminerer Juanita Mara-Ongas underjordiske Katakomber med Krudtminer og andre eksplasive Stoffer. Mara-Onga afholder Natten før sit Byllup en Fest hernede for sine Venner og Veninder, under denne ser Juanita sit Snit til at befri Gonzaga; hun har lokket Kineseren i Baghold efter at Gæsterne er gaaet og knalder Jerndøren til Udgangen i, hvormed Kineseren lukkes inde, Juanita antænder Luntten til Krudtminerne, og Hvælvingerne styrter sammen og begraver Mara-Onga under Ekspllosionen. Juanita forlader til Hest den taragoniske Grænse.

Mara-Ongas Saga er ude.

Men nu kommer Genkendelsens Time for Lopez; det falder i Løjtnant Fernandez Lod at maatte arrestere sil Elskedes egen Fader; men han gør jo kun sin Pligt: Gonzaga vi statuere et Eksempel og Lopez dømmes til Døden. —

Forsilde anraaber Silviane Præsidenten om Naade, han røres af den unge Piges Fortvivelse, men han har allerede givet Ordre til Eksekutionen. En Kurér sendes af Sted, men kommer forsilde, Soldaternes Kugler har allerede strakt den Ulykkelige til Jorden.

Men Lysets Stund kommer dog ogsaa for Silviane. Præsidenten gør Fernandez til Oberst i sin Hær og skænker ham et Gods. —

Paa Rejse i det Fremmede vil den unge Officer søger at glemme mørke Minder og Silvianes Smil forjætter ham om den Lykke, det endnu ikke er forsent at indhente.

FILM-FABRIKEN „SKANDINAVIEN“

(SØREN NIELSEN)

ÖSTERBROGADE 33 · KOPENHAGEN Ö

DÄNEMARK

TELEGR.-ADR.: „BIORAMA“



Der Sturz des Präsidenten.

Kinematographisches Drama in 3 Akten, 100 Abteilungen.

Ausgeführt von hervorragenden dänischen Künstlern.

In der Republik Taragonia herrscht zwischen dem Präsidenten Gonzaga und seinem Ministerpräsidenten Lopez eine starke Meinungsverschiedenheit. Eine Abenteurerin Namens Juanita steht in Verbindung mit einem Verbrecher Namens Mara-Onga und sie macht Lopez den Vorschlag, mit letzterem eine Verhandlung anzuknüpfen. Mara-Onga verpflichtet sich bei dieser Gelegenheit, für eine grössere Summe Geldes den Präsidenten aus dem Wege zu räumen, sodass Lopez seine politischen Pläne verfolgen kann, welche darin bestehen, dass er selbst den Präsidenten-Stuhl einnehmen möchte. Aus diesem Anlass gibt man Gonzaga ein schlechtes Gift ein, das ihn nach kurzer Zeit aus dem Leben schafft. Alles geht nach Wunsch. Auf einem Spaziergang in seinem Park stürzt Gonzaga leblos um und der herbeigerufene Arzt konstatiert einen Herzschlag als Todesursache. Die Beisetzung hat stattgefunden und Mara-Onga erhält die Bezahlung für seinen Schurkenstreich. Lopez sieht sich nun am Ziele, indem er als Präsident gewählt wird. Aber der schuftige Chinese Mara-Onga hat einen ausgefeilten Plan vor. Das von ihm dem verstorbenen Präsidenten beigebrachte Gift hat nur einen Scheintod zur Folge. Der Chinese und seine Bande bemächtigen sich der „Leiche“ und bringen dieselbe nach dem geheimen Aufenthaltsort Mara-Ongas in den Katakomben. Hier gelingt es ihm durch Anwendung von Gegengiften Gonzaga zum Leben zurückzubringen. Der dreiste Verbrecher schlägt dem Präsidenten vor, dass derselbe ihn amnestieren und ihm eine grössere Geldsumme ausbezahlen solle, als Gegenleistung würde er ihm den neuen Präsidenten ausliefern. Aber Gonzaga ist empört über diesen Vorschlag und über den gegen ihn ausgeführten Schurkenstreich. Mara-Onga lässt hierauf den Ex-Präsidenten vermittelst einer Falltür in ein unterirdisches Gefängnis hinunterstürzen, wo er ihn gefangen halten will, bis derselbe fürbere gemacht worden ist.

Lopez ist ganz ausser sich, als Mara-Onga ihm erzählt, dass der todgeglaupte Präsident noch am Leben ist und sich in dessen Gewahrsam befindet. Er sieht ein, dass er sich dem Schurken selbst ausgeliefert hat, und schlimmer noch wird es, als dieser ihm droht, Alles offenbaren zu wollen, wenn Lopez ihm nicht seine Tochter Silvia, die mit dem jungen Lieutenant Fernandez verlobt ist, zur Frau geben wolle. Dieses ist ein harter Schlag für Silvia, als der Vater ihr erklärt, dass er zugrunde gehen müsse, wenn sie sich nicht mit Mara-Onga verheiraten wolle.

Silvia ist zwar unschlüssig, aber sie verspricht ihrem Vater gleichwohl, auf den Vorschlag einzugehen.

Die Kreolerin Juanita ist empört darüber, dass Mara-Onga sie wegen Lopez-Tochter verstoßen will. Am Abend vor seiner Hochzeit veranstaltet der Chinese in den Katakomben ein Fest für seine Bande. Nachdem Juanita erst Gonzaga befreit hat, sprengt sie die Katakomben vermittelst einer Pulvermine in die Luft, wobei auch Mara-Onga sein Leben einbüsst.

Lopez wird gefangen genommen; seine Tochter bemüht sich um seine Begnadigung, aber sie kommt zu spät -- die Execution hat stattgefunden und der Aufrührer ist den Kugeln der Soldaten erlegen. Aber Gonzaga vereinigt Silvia mit Fernandez und bittet sie, die trübe und schicksalsschwere Vergangenheit vergessen und einer freundlicheren Zukunft entgegenblicken zu wollen.



Länge 900 Mir. Preis: Mark....., Virage.....

Die Länge der Films ist nur annähernd angegeben.

Code Wort: Fald.

Herausgegeben.....