



Hjerte- Doktoren

Lystpil i 2 Akter
af Palle Rosenkrantz



UDFØRELSE:

Grev Sparre til Sparresholm	Hr. V. Møller.
Isa, hans Kone	Fru Pandoro.
Thusnelda, hans Søster	Fru Redøhl.
Holger Sparre, hans Neve, cand. jur...	Hr. Richard Jensen.
Gertrud v. Ahrenskjold, Isas Niece	Frk. G. Houlberg.
Grevinde v. Ahrenskjold, Gertruds Moder	Fru D. Tychsen.
Frits Jensen, cand. jur.	Hr. E. Gregers.
Skovrider Brink paa Sparresholm	Hr. H. Ahnfeldt-Rønne.
Hans Henrik, Tjener	Hr. Viggo Lindstrøm.
Lise, Kammerpige	Fru H. Møller.



Den adelsstolte Grevinde v. Ahrenskjolds unge Datter, Gertrud, har forelsket sig i en ung Jurist, der bærer det nette, men plebejiske Navn: Fritz Jensen.

Det unge Par er enige om Sagerne, men Gertruds Moder afviser Bejleren — „min Datter skal aldrig ægte en „Jensen“ —“.

Grevindens Afvisning har et Ultimatum's Form, og den uheldige Frier gaar bort efter først at have taget en hjerteskræpende Afsked med Gertrud, og en meget stilfuld dito med Grevinden.

Han naar hjem og har neppe faaet placeret sig i sin Faders den velmeriterede Professor Jensens Stol, før hans gode Ven og „Studiefælle“, Holger Sparre, kommer for at besøge ham.

Han er en Fætter til Gertrud, og han fortæller Fritz, at han den næste Dag skal ledsage hende ud til en fælles Tante, der er meget nervøs, og derfor har Krav paa lidt Omhu og Venlighed fra Familiens Side.

Da Fritz hører dette, ønsker han sig inderligt i Vennens Sted, hvad man meget tydeligt læser paa hans Ansigt, med et Suk løsriver han sig dog fra



disse Tanker og siger til Holger Sparre, der er hans fortrolige: „Hils Gertrud — og hvis din Tante faar Brug for en dygtig-Læge, saa har Du hans Kort her.“

Holger Sparre tager Afsked og gaar — og Fritz drømmer videre

Gertrud og hendes Fætter er imidlertid naaet ud til Sparresholm, hvor deres neurastheniske Tante bor.

Et Øjeblik jager Holger Sparres Kammerjunker-Skikkelse Tungsindets Skyer fra hendes Pande, men da hun mærker, at han dog er mere optaget af sin smukke Rejsekammerat — Gertrud — bliver hun atter apathisk. Migrainen spænder sin Jernri og om hendes Pande, og hendes Mand, hendes gode skikkelige Mand bliver bekymret. Saa husker Holger pludselig paa Vennens Raad, og han siger til sin Onkel, Grev Sparre: „Jeg kan anbefale Dig en dygtig Læge — „Professor Jensen“ — skal jeg faa ham til at rejse herud.“

Forslaget kommer under Behandling, den syge Grevinde er velvillig, men mener iøvrigt ikke, at hun kan overleve de næste to Timer; Grev Spar-



res Søster, den noget mandhaftige Komtesse Thusnelda, erklærer kategorisk, at alle Læger er Charlataner; men stærkt støttet af Gertrud, Holger og Grev Sparre enes man om at lade tilkalde Hjertespecialisten, Professor Jensen pr. Telefon

Holger og Gertrud gaar til Telefonen og faar ogsaa Forbindelse; men Professoren er rejst og hans Søn, vor Ven Fritz modtager Besked.

Da faar Holger Sparre en lys Idé, han opfordrer Fritz til at tage ud paa Sparresholm og udgiver sig for hans Fader.

Fritz ytrer Betæneligheder, da han med Rette mener, at hans juridiske Kundskaber i dette Tilfælde neppe kan opveje hans manglende medicinske.

Men han omstemmes, stærkt paavirket af Gertrud, og lover at tage til Sparresholm med det samme

Professorens Ankomst imødeses med Forventning. Den syge Grevinde haaber, at Professoren i det mindste er „interessant“, Komtesse Thusnelda er skeptisk, Grevens stille resigneret og Gertrud og Holger spændte.

Professoren ankommer. Han gør straks et gun-



stigt Indtryk paa den syge Grevinde og vinder derved hele Selskabets Velvilje — og Gertrud er straalende glad.

Ved „Femteen“ passerer der „Hjertedoktoren“ det Uheld, at hans Fod møder Grev Sparres, det var ikke beregnet, thi Manøveren gjaldt Gertrud.

Næste Morgen afbryder Grevens Søster, Thusnelda, „Hjertedoktoren“ i en lille rask „flirt“ med Husets smukke Kammerjomfru.

Den værdige gamle Dame, der nærer en instinktmæssig Mistro til „Hjertedoktoren“, beslutter at anstille en Prøve. Hun finder en Landvæsenselev, der har skaaret sig i Haanden og præsenterer denne Patient for Fritz.

Med en værdig Mine paatager „Hjertedoktoren“ sig at undersøge Tilfældet. Men han tager saa kejtet paa Bandagerne, saa den Tilskadekomne forfærdet tager Flugten. Fritz klarer sig med stor Behændighed: „Jeg er Hjertespecialist — ikke Kirurg“ og dermed maa den mistænksomme Dame lade Sagen falde.

Dagen er skredet frem og „Hjertedoktoren“ begynder sin egentlige Virksomhed. Med Alvor og



Grundighed gaar han til sit Arbejde, og Grevinden forklarer sit vanskelige nervøse Tilfælde for den unge Mand. Samtalen afbrydes imidlertid af Gertrud, der med daarligt skjult Skinsyge har været Vidne til Grevindens og Doktors Konversation. Grevinden gaar med et straffende indigneret Blik til sin Niece. Fritz maa fortrække ind i en anden Stue, og Gertrud gaar fornærmet bort.

Nu træffer „Hjertedoktoren“ Slottets gamle Tjener, der deler Komtesse Thusneldas Mistro til Gæsten, og da Fritz søger at vinde den gamle Herre for sig, bliver det rent galt; med stor Tydelighed lader han Fritz forstaa, at han tror ikke paa ham.

Det bliver Aften, der er stor Fest paa Slottet, Komtesse Thusnelda passer stadig paa „Hjertedoktoren“, og hun opdager endelig, at der er en alt for god Forstaaelse mellem Gertrud og „Hjertedoktoren.“

Hviskende betror hun sin Iagttagelse til sin Broder, men netop som han skal tage Standpunkt for eller imod, lykkes det Fritz at afparere Slaget — Uvejret driver over — og den gamle Komtesse Bekymringer drukner i Latter.

Efter Bordet spredes Selskabet i muntre Klynger, nogle danser, nogle spiller, nogle flirter, blandt de sidste er ogsaa Fritz og hans smukke Patient. De afbrydes imidlertid af Gertrud og Holger Sparre og en noget anløben Skovrider.

Omsider er „Hjertedoktoren“s Dag endt, han naar op paa sit Værelse med mange lyse og fornøjelige Indtryk; thi de sidste 12 Timer har været saare rige paa Begivenheder.

Fritz og Holger Sparre har netop røget deres Aftencigar ude i Gæsteværelset, og „Hjertedoktoren“ vil, træt af Dagens mange Sindsbevægelser, gaa til Hvile, da han afbrydes af en Banker paa Døren, en Banker, der ikke kan kaldes diskret.

Holger Sparre gemmer sig forventningsfuld bag et Gardin, Fritz aabner Døren — og ind træder Stuepigen, den glade, kønne Lise, som „Hjertedoktoren“ har spøget lidt med om Formiddagen.

Hun har anlagt en meget betænkelig Mine, hun er syg og beder „Hjertedoktoren“ hjælpe. Med megen Alvor skrider Fritz til Arbejdet. Og Holger Sparre ler bag Gardinet. Men nede i sit Værelse sidder Fritz' Kæreste, den unge Komtesse Gertrud

og er misfornøjet. Hun synes, at Fritz hele den lange Dag har talt og moret sig med alle andre end hende, derfor vil hun tale med ham nu. Resolut gaar hun op til hans Værelse og banker paa. Fritz maa gemme Stuepigen i et Skab, og aabner Døren for den forskræmte Gertrud. Endelig har hun Fritz alene. Atter lær Holger Sparre bag sit Gardin

Komtesse Thusnelda banker lidt efter paa „Hjertedoktoren“s Dør, og Gertrud gemmer sig i Værelsets andet Skab. Fritz aabner Døren — Thusnelda — han forbavses.

Den gamle Komtesse har sit nervøse Tilfælde og ønsker øjeblikkelig Hjælp. Den syge Grevinde kommer tilslut og maa ligesom de øvrige Damer ty ind i Værelsets talrige Skabe — thi nu kommer Greven. — Han har hørt Støj, han savner sin Kone, han finder hende, og dermed løses Gaaden. „Hjertedoktoren“ afsløres, og maa gaa til Bekendelse.

Greven lær ubehersket af den muntre Spøg, den syge Grevinde smiler og Komtesse Gertrud faar ved sin Onkels Hjælp dog Lov til at ægte en „Jensen“.



Hjertedoktoren

Lystspil i 2 Akter af Palle Rosenkrantz.

UDFØRELSE:

Grev Sparre til Sparresholm	Hr. V. Møller.
Isa, hans Kone	Fru Panduro. . .
Thusnelda, hans Søster	Fru Redøhl.
Holger Sparre, hans Neve, cand. jur.	Hr. Richard Jensen.
Gertrud v. Ahrenskjold, Isas Niece	Frk. G. Houlberg.
Grevinde v. Ahrenskjold, Gertruds Moder	Fru D. Tychsen.
Fritz Jensen, cand. jur.	Hr. E. Gregers.
Skovrider Brink paa Sparresholm	Hr. H. Ahnfelt-Rønne.
Hans Henrik, Tjener	Hr. Viggo Lindstrøm.
Lise, Kammerpige	Fru H. Møller.

Den adelsstolte Grevinde v. Ahrenskjolds unge Datter, Gertrud, har forelsket sig i en ung Jurist, der bærer det nette, men plebejiske Navn: Fritz Jensen.

Det unge Par er enige om Sagerne, men Gertruds Moder afviser Bejleren — „min Datter skal aldrig ægte en „Jensen“ —“.

Grevindens Afvisning har et Ultimatum's Form, og den uheldige Frier gaar bort efter først at have taget en hjerteskerende Afsked med Gertrud, og en meget stilfuld dito med Grevinden.

Han naar hjem og har neppe faaet placeret sig i sin Faders den velmeriterede Professor Jensens Stol, før hans gode Ven og „Studiefælle“, Holger Sparre, kommer for at besøge ham.

Han er en Fætter til Gertrud, og han fortæller Fritz, at han den næste Dag skal ledsage hende ud til en fælles Tante, der er meget nervøs, og derfor har Krav paa lidt Omhu og Venlighed fra Familiens Side.

Da Fritz hører dette, ønsker han sig inderligt i Vennens Sted, hvad man meget tydeligt læser paa hans Ansigt, med et Suk løsriver han sig dog fra disse Tanker og siger til Holger Sparre, der er hans fortrolige: „Hils Gertrud — og hvis din Tante faar Brug for en dygtig Læge, saa har Du hans Kort her.“

Holger Sparre tager Afsked og gaar — og Fritz drømmer videre

Gertrud og hendes Fætter er imidlertid naaet ud til Sparresholm, hvor deres neurastheniske Tante bor.

Et Øjeblik jager Holger Sparres Kammerjunker-Skikkelse Tungsindets Skyer fra hendes Pande, men da hun mærker, at han dog er mere optaget af

Vindtoma
26 Dec 1913
E.H.

sin smukke Rejsekammerat — Gertrud — bliver hun atter apathisk. Migrainen spænder sin Jernri g om hendes Pande, og hendes Mand, hendes gode skikkelige Mand bliver bekymret. Saa husker Holger pludselig paa Vennens Raad, og han siger til sin Onkel, Grev Sparre: „Jeg kan anbefale Dig en dygtig Læge — „Professor Jensen“ — skal jeg faa ham til at rejse herud.“

Forslaget kommer under Behandling, den syge Grevinde er velvillig, men mener iøvrigt ikke, at hun kan overleve de næste to Timer; Grev Sparres Søster, den noget mandhaftige Komtesse Thusnelda, erklærer kategorisk, at alle Læger er Charlataner; men stærkt støttet af Gertrud, Holger og Grev Sparre enes man om at lade tilkalde Hjertespecialisten, Professor Jensen pr. Telefon.

Holger og Gertrud gaar til Telefonen og faar ogsaa Forbindelse, men Professoren er rejst og hans Søn, vor Ven Fritz modtager Besked.

Da faar Holger Sparre en lys Idé, han opfordrer Fritz til at tage ud paa Sparresholm og udgiver sig for hans Fader.

Fritz ytrer Betæneligheder, da han med Rette mener, at hans juridiske Kundskaber i dette Tilfælde neppe kan opveje hans manglende medicinske.

Men han omstemmes, stærkt paavirket af Gertrud og lover at tage til Sparresholm med det samme

Professorens Ankomst iømdes med Forventning.

Den syge Grevinde haaber, at Professoren i det mindste er „interessant“, Komtesse Thusnelda er skeptisk, Greven stille resigneret og Gertrud og Holger spændte.

Professoren ankommer. Han gør straks et gunstigt Indtryk paa den syge Grevinde og vinder derved hele Selskabets Velvilje — og Gertrud er straalende glad.

Ved „Femtheen“ passerer der „Hjertedoktoren“ det Uheld, at hans Fod møder Grev Sparres, det var ikke beregnet, thi Manøvren gjaldt Gertrud.

Næste Morgen afbryder Grevens Søster, Thusnelda, „Hjertedoktoren“ i en lille rask „flirt“ med Husets smukke Kammerjomfru.

Den værdige gamle Dame, der nærer en instinkt-mæssig Mistro til „Hjertedoktoren“, beslutter at anstille en Prøve. Hun finder en Landvæsenselev, der har skaaret sig i Haanden og præsenterer denne Patient for Fritz.

Med en værdig Mine paatager „Hjertedoktoren“ sig at undersøge Tilfældet. Men han tager saa kej-

tet paa Bandagerne, saa den Tilskadekomne forfærdet tager Flugten. Fritz klarer sig med stor Behændighed: „Jeg er Hjertespecialist — ikke Kirurg“, og dermed maa den mistænksomme Dame lade Sagen falde.

Dagen er skredet frem og „Hjertedoktoren“ begynder sin egentlige Virksomhed. Med Alvor og Grundighed gaar han til sit Arbejde, og Grevinden forklarer sit vanskelige nervøse Tilfælde for den unge Mand. Samtalen afbrydes imidlertid af Gertrud, der med daarligt skjult Skinsyge har været Vidne til Grevindens og Doktorens Konversation. Grevinden gaar med et straffende indigneret Blik til sin Niece. Fritz maa fortrække ind i en anden Stue, og Gertrud gaar fornærmet bort.

Nu træffer „Hjertedoktoren“ Slottets gamle Tjener, der deler Komtesse Thusneldas Mistro til Gæsten, og da Fritz søger at vinde den gamle Herre for sig, bliver det rent galt; med stor Tydelighed lader han Fritz forstaa, at han tror ikke paa ham.

Det bliver Aften, der er stor Fest paa Slottet, Komtesse Thusnelda passer stadig paa „Hjertedoktoren“, og hun opdager endelig, at der er en alt for god Forstaaelse mellem Gertrud og „Hjertedoktoren“.

Hviskende betror hun sin Jagttagelse til sin Broder, men netop som han skal tage Standpunkt for eller imod, lykkes det Fritz at apparere Slaget — Uvejret driver over — og den gamle Komtesse Bekymringer drukner i **Latter**.

Efter Bordet spredes Selskabet i muntre Klynger, nogle danser, nogle spiller, nogle flirter, blandt de sidste er ogsaa Fritz og hans smukke Patient. De afbrydes imidlertid af Gertrud og Holger Sparre og en noget anløben Skovrider.

Omsider er „Hjertedoktoren“s Dag endt, han naar op paa sit Værelse med mange lyse og fornøjelige Indtryk, thi de sidste 12 Timer har været saare rige paa **Begivenheder**.

Fritz og Holger Sparre har netop røget deres Aftencigar ude i Gæsteværelset, og „Hjertedoktoren“ vil, træt af Dagens mange Sindsbevægelser, gaa til Hvile, da han afbrydes af en Banken paa Døren, en Banken, der ikke kan kaldes diskret.

Holger Sparre gemmer sig forventningsfuld bag et Gardin, Fritz aabner Døren — og ind træder Stuepigen, den glade, kønne, Lise, som „Hjertedoktoren“ har spoget lidt med om Formiddagen.

Hun har anlagt en meget betænkelig Mine, hun er syg og beder „Hjertedoktoren“ hjælpe. Med me-

gen Alvor skrider Fritz til Arbejdet. Og Holger Sparre ler bag Gardinet. Men nede i sit Værelse sidder Fritz' Kæreste, den unge Komtesse Gertrud og er misfornøjet. Hun synes, at Fritz hele den lange Dag har talt og moret sig med alle andre end hende, derfor vil hun tale med ham nu. Resolut gaar hun op til hans Værelse og banker paa. Fritz maa gemme Stuepigen i et Skab, og aabner Døren for den forskræmte Gertrud. Endelig har hun Fritz alene. Atter lær Holger Sparre bag sit Gardin

Komtesse Thusnelda banker lidt efter paa „Hjertedoktorens“ Dør, og Gertrud gemmer sig i Værelsets andet Skab. Fritz aabner Døren — Thusnelda — han forbavses.

Den gamle Komtesse har sit nervøse Tilfælde og ønsker øjeblikkelig Hjælp. Den syge Grevinde kommer tilslut og maa ligesom de øvrige Damer ty ind i Værelsets talrige Skabe — thi nu kommer Greven. — Han har hørt Støj, han savner sin Kone, han finder hende, og dermed løses Gaaden. „Hjertedoktoren“ afsløres, og maa gaa til Bekendelse.

Greven ler ubehersket af den muntre Spøg, den syge Grevinde smiler og Komtesse Gertrud faar ved sin Onkels Hjælp dog Lov til at ægte en „Jensen“.

AL MUSIK faas hos Peder Friis Musikforlag,
Frederiksborggade 14. Telefon 8846.

Forlang altid
C. B. Møller & Co.'s Cigaretter.

Fra de dyreste til de billigste
altid fineste Kvaliteter!

Mineralvandsfabrikken

„SAXO“

anbefaler Appollinaris og Citronvand