

Sommer-Kærlighed.

Som man reder — — —!

En gemtylig Historie om, hvad der kan hælde under et Landophold.

Personerne:

Sagfører Snip Fr. Buch.
Doktor Snap O. Stribolt.
Grethe Gyda Aller.
Hendes Fader Chr. Schrøder.
Handlingen foregaar i vore Dage i Fjordkjøbing.

Sagfører Snip og Doktor Snap vil begge tilbringe deres Sommerferie i Fjordkjøbing, — og paa Rejsen derud stifter de Bekendtskab med en ung Fjordkjøbing-Skønhed, — Frøken Grethe, — der har været i Hovedstaden og gøre Indkøb. Snip og Snap er ikke længe om at blive forelskede i det kønne Pige-barn, og det er med Vemod og Smerte, de skilles fra hende, da Afskedens Stund kommer. Sagføreren, der med Sorg har konstateret, at Doktoren har større Evner som Kurmager end han selv, kaster sig straks over Løsningen af det vanskelige Problem, hvoreledes han skal bære sig ad med at slaa Rivalen af Marken og selv vinde den fortryllende Grethes Haand og Hjerte....

Ved at læse en Avisnotits om en tilskadekomne Cyklist faar han en Idé, som han selv finder genial. Han laaner en gammel Cyle og arrangerer saa et lille Cycleuheld uden for den Villa, hvor hans Tilbedte bor Og det gaar da ogsaa, som han havde haabet....

Grethe og hendes Fader iler til, — hidkaldt af hans gjaldende Nødraab, og »den haardt Tilskadekomne« bliver baaret ind i Villaen og bragt til Sengs. Saa indtræffer der imidlertid noget, som falder ganske uden for Sagføreren's Program. Doktor Snap, der hele Tiden har holdt et vaagent Øje med sin Medbejler, har ogsaa været Vidne til hans sidste underlige Gerninger — og faar i sin Egenskab af Læge Indpas i Villaen. »Den forulykkede« er ved at faa et Slagtilfælde, da Doktoren viser sig paa Skuepladsen, — men for ikke at røbe sig er han nødt til at finde sig i den alt andet end blide Behandling, hans hævn-gerrige Rival giver ham. Han faar Paabud om at holde sig fuldstændig i Ro foreløbig, — og før at han ikke skal fristes til at overtræde denne Ordre, faar Lægen hans Tøj anbragt bag Laas og Lukke. Efter at han saaledes er gjort ganske uskadelig, skyn-der den snilde Doktor sig med at udnytte de Chancer, som Skæbnen har spillet ham i Hænde, — og det varer ikke længe, før den slukørede »Patient« er fuldstændig klar over, hvem der vinder »Prinsessen og det halve Kongerige«.



Sommer-Kærlighed.

Som man reder — — —!

En gemytlig Historie om, hvad der kan hælde under et Landophold.

Personerne:

Sagfører Snip Fr. Buch.
Doktor Snap O. Stribolt.
Grethe Gyda Aller.
Hendes Fader Chr. Schrøder.
Handlingen foregaar i vore Dage i Fjordkjøbing.

Sagfører Snip og Doktor Snap vil begge tilbringe deres Sommerferie i Fjordkjøbing, — og paa Rejsen derud stifter de Bekendtskab med en ung Fjordkjøbing-Skønhed, — Frøken Grethe, — der har været i Hovedstaden og gøre Indkøb. Snip og Snap er ikke længe om at blive forelskede i det kønne Pige-barn, og det er med Vemod og Smerte, de skilles fra hende, da Afskedens Stund kommer. Sagføreren, der med Sorg har konstateret, at Doktoren har større Evner som Kurmager end han selv, kaster sig straks over Løsningen af det vanskelige Problem, hvoreledes han skal bære sig ad med at slaa Rivalen af Marken og selv vinde den fortryllende Grethes Haand og Hjerte....

Ved at læse en Avisnotits om en tilskadekomne Cyklist faar han en Idé, som han selv finder genial. Han laaner en gammel Cyle og arrangerer saa et lille Cycleuheld uden for den Villa, hvor hans Tilbedte bor Og det gaar da ogsaa, som han havde haabet....

Grethe og hendes Fader iler til, — hidkaldt af hans gjaldende Nødraab, og »den haardt Tilskadekomne« bliver baaret ind i Villaen og bragt til Sengs. Saa indtræffer der imidlertid noget, som falder ganske uden for Sagføreren's Program. Doktor Snap, der hele Tiden har holdt et vaagent Øje med sin Medbejler, har ogsaa været Vidne til hans sidste underlige Gerninger — og faar i sin Egenskab af Læge Indpas i Villaen. »Den forulykkede« er ved at faa et Slagtilfælde, da Doktoren viser sig paa Skuepladsen, — men for ikke at røbe sig er han nødt til at finde sig i den alt andet end blide Behandling, hans hævn-gerrige Rival giver ham. Han faar Paabud om at holde sig fuldstændig i Ro foreløbig, — og for at han ikke skal fristes til at overtræde denne Ordre, faar Lægen hans Tøj anbragt bag Laas og Lukke. Efter at han saaledes er gjort ganske uskadelig, skynder den snilde Doktor sig med at udnytte de Chancer, som Skæbnen har spillet ham i Hænde, — og det varer ikke længe, før den slukørede »Patient« er fuldstændig klar over, hvem der vinder »Prinsessen og det halve Kongerige«.





Scener fra Fuglelivet.

Et lille morsomt Billede, optaget af Nordisk Films Co.

Smukt — Belærende — Underholdende.

Vor Fotograf har været ude paa en lille Tur i Dyrenes Verden, og han har haft Held med sig. Han er kommet Fuglene helt ind paa Livet og har taget en Række morsomme Billeder fra disse Smaaavæseners Privatliv.

Naar man véd, hvor uhyre vanskeligt det er at nærme sig saa lydhøre Dyr som Fuglene, forstaar man tilfulde at vurdere den Iver og Udholdenhed, Fotografen maa have udfoldet, og det er kun saa meget bedre, at Billederne staar Maal med hans Anstrengelser.

Hævnen.

Den brutale Cowboy.

Et underholdende Skuespil, optaget blandt The Far Wests Cowboys.

Spillet af fremragende amerikanske Skuespillere og ægte Indianere.

Den lille Bess er Nybygdens omstridte Skønhed. Alle de gode Cowboys har haft en lille Forelskelse paa Halsen for hendes Skyld, men hidtil har hun holdt paa sin gyldne Frihed og paaberaabt sig sin Ungdom, som ikke tillod hende at indgaa paa slige alvorlige Forpligtelser, som et Ægteskab er.

Hendes Fader er kun glad for at have sin raske Datter som Støtte i Bodden, men alligevel maa han give efter for Hensons Ønsker om at blive forlovet med Bess. Henson er vel nok den af alle de i Nybygden boende Cowboys, der har gjort sig mest frygtet. Hans Raahed er uden Lige, og enhver véd, at han har han udslynget en Trusel mod en Mand, da hviler han ikke, før Hævnen er fuldbragt. Derfor tør den lille Bess' Fader ikke andet end at samtykke i Forlovelsen, skønt han saa inderlig godt forstaar sin Datters Modvilje mod netop denne Bejler.

Og stakkels Bess græder sine modige Taarer. Dette skal altsaa være Lønnen, fordi hun har stridt saa tappert for sin Frihed indtil Dato!

Da kommer der en skønne Dag en ny Medhjælper til hendes Fader. Det er en ung Mand fra Østen — helt ovre fra New

York endda. Han er i Sammenligning med alle de andre en fin og nobel Mand, — ja, han *er* en fin Mand — og lille Bess forelsker sig straks i ham. Men sligt lader Henson sig ikke byde. Han har opdaget, at Bess' Tanker ikke gælder ham, men Kontoristen, og han har ydermere set, at de Kys, som han maa afvinge hende, dem giver hun frivilligt og af Hjertens Lyst til den nye Mand.

Henson sender Kontoristen en Udfordring. Ingen véd bedre end Henson, at Manden ikke i mindste Maade forstaar at haandtere en Revolver, og det er derfor ikke forbundet med den ringeste Fare for Henson at indlade sig paa denne Duel. Stakkels Fyr; han øver sig troligt i at bruge det farlige Vaaben, men ramme Pletten kan han ikke. Kampen vil blive for ulige.

Derfor beslutter han og Bess sig til at flygte sammen i Nattens Mulm og Mørke, men Henson opdager det, indhenter dem og tvinger dem til at ride tilbage.

Triumferende rider Henson over mod sin Hytte. Da ser han en Indianer, hvis Hest inde paa Hensons Marker har beskadiget Kornet betydeligt. I sit ubændige Raseri skyder Henson Hesten ned, og til den stakkels angrende Indianer kaster han en Dollar som Erstatning for Dyret.

Denne Erstatning opfatter Indianeren som en blodig Haan, og han har allerede sin Hævn parat. Hjemme hos sine Stamfæller finder han fuld Forstaaelse, og hævnøstige rider en lille Skare af modige Mænd i Nattens Mørke afsted mod Hensons Eelig. Allerede før denne naas, træffer de ham, og han, der nu er klar over den Fare, der truer ham, sprer sin Hest op til en rasende Galop.

Men Indianeren og hans Folk indhenter ham, og deres Hævn er denne, at Henson bunden til sin Hests Hale skal rides tilbage til Nybygden.

De pisiker Hesten, til den vild af Smerte styrter afsted med Henson, der trækkes gennem de vildsømme Vejes Sten og Moræde. Først udenfor Bess' Faders Bed standser Dyret sit frygtelige Løb, og der finder Bess og hendes Fader den døde Henson.

Men Indianerens blodige Hævn skabte alligevel Lykke i to unge forelskede Hjerter.

Sidste aktuelle Verdensbegivenheder.

Gaumont Uge Nr. 3.

PARIS. Præsident Poincaré og Frue besøger et Velgørenhedsværk, der sender Jule- og Nytaarsgaver til Soldaterne ved Fronten.

PARIS. De nyindkaldte unge Værnepligtige for Aar 1917 afgaar til Depoterne, hvor de skal uddannes.

VERSAILLES. »French Relief Fund« overdrager Militær-Autoriteterne 50 Ambulance-Autobiler.

ENGLAND. Oversvømmelser i Themsdalen.

AMERIKA. Fhv. Præsident for Mexiko General Huerta er nylig død i El-Paso.

AMERIKA. Transport af en Kanon til Kystforsvaret.

NEW YORK CITY. I Central Park døbes 4 Løveunger, en lille Zebra og en lille Pukkeløve.

AMERIKA. Krigsskibet »Nevada« holder Øvelser i Hurtig-Sejlads.

S o m m a n r e d e r -

Sagfører Snip og Doktor Snap vil begge tilbringe deres Sommerferie i Fjordköping, - og paa Rejsen der^{med} stifter de Bekendtskab med en ung Fjordköping-Skønhed, - Frøken Grethe, - der har været i Hovedstaden og gøre Indkøb. Snip og Snap er ikke længe om at blive forelskede i det kønne Pigebarn, og det er med Vemod og Smerte, de skilles fra hende, da Afskedens Stund kommer. Sagføreren, der med Sorg har konstateret, at Doktoren har større Evner som Kurmager end han selv, kaster sig straks over Løsningen af det vanskelige Problem, hvorledes han skal bære sig ad med at slaa Rivalen af Marken og selv vinde den fortryllende Grethes Haand og Hjerte.....

Ved at læse en Avisnotits om en tilskadekomne Cyklist faar han en Ide, som han selv finder genial. Han laaner en gammel Cycle og arrangerer saa et lille Cycleuheld uden for den Villa, hvor hans Tilbedte bor.... Og det gaar da ogsaa, som han havde haabet.....

Grethe og hendes Fader iler til, - hidkaldt af hans gjaldende Nødraab, og "den haardt Tilskadekomne" bliver baaret ind i Villaen og bragt til Sengs. Saa indtræffer der imidlertid noget, som falder ganske uden for Sagføreren's Program. Doktor Snap, der hele Tiden har holdt et vaagent Øje med sin Medbejler, har ogsaa været Vidne til hans sidste underlige Gerninger - og faar i sin Egenskab af Løge Indpas i Villaen. "Den forulykkede" er ved at faa et Slagtilfælde, da Doktoren viser sig paa Skuepladsen, - men for ikke at røbe sig er han nødt til at finde sig i den alt andet end blide Behandling, hans hævnerrige Rival giver ham. Han faar Paabud om at holde sig fuldstændig i Ro foreløbig, - og for at han ikke skal fristes til at overtræde denne Ordre, faar Løgen hans Tøj anbragt bag Laas og Lukke. Efter at han saaledes er gjort ganske uskadelig, skynder den snilde Doktor sig med at udhytte de Chancer, som Skønnen har

(Som man reder -)

2.

spillet ham i Hænde, - og det varer ikke længe, før den slukørede "Patient" er fuldstændig klar over, hvem der vinder "Prinsessen og det halve Kongerige".



(som man leder -)
8.
spillet kan i Hænde, - og det varer ikke længe, for den almindelige
"Patient" er indstændig klar over, hvem der vinder "Prinsessen og
det hvide Kongerige".



Die Hülle fällt!

P o s s e .

In den Hauptrollen Frederik Buch und Oscar Stribolt.

Knubbel und Knoppchen, die sich auf dem Wege nach Marienbad befinden, werden im süssesten Schlummer von Käthchen, dem schönen Mädchen, überrascht. Dahin ist alle Müdigkeit, dahin alle Reisekaterstimmung. Knubbel und Knoppchen machen der Schönen den Hof, wobei jedoch Knoppchen, weniger schnell und weniger geschickt als sein noch dickerer Freund, stets ins Hintertreffen gerät. Als Käthchen in Krähwinkel aussteigt, entschliessen sich ihre Anbeter, ihr zu folgen und statt der Marienbader Kur ein Entfettungssystem in Sehnsucht und Liebe zu versuchen. Bei dicken Menschen pflegt die Liebe nun besonders heftig aufzutreten und Knoppchen verkommt daher vor Sehnsucht und einem Gefühl, von dem er nicht recht weiss, ob es Durst nach echtem Münchener oder nach verliebten Küssen ist. Da entdeckt er in der Zeitung eine Notiz, die sein ganzes Streben auf ein bestimmtes Ziel lenkt. Ein Radler wurde nämlich am selben Morgen von dem Ponywagen des Milchkutschers Schlemihl überfahren und von der Familie Poggenpohl liebevoll aufgenommen. Ein gleiches Schicksal wünscht sich Knoppchen. Er leiht sich darum ein Rad und markiert vor Käthchens Tür einen Unfall. Er wird auch richtig ins Haus hineingetragen und sorgsam gebettet.

Allein, als man einen Arzt ruft, stellt sich sein boshafter Freund Knubbel zur Verfügung, der Knoppchen zunächst mit Kaltwasserbehandlung peinigt und dann seinen Anzug im Schrank verschliesst. Knoppchen, der mit brennender Eifersucht beobachtet, wie Knubbel diese Gelegenheit benutzt, um ungestört um Käthchen zu werben, sieht sich genötigt, in eine wollene Bettdecke eingehüllt, das zärtliche Alleinsein der beiden Glücklichen zu unterbrechen. Knubbel rächt sich jedoch sofort und zieht seinem Freunde die Bettdecke von den Hüften.

Die Hülle fällt! Knoppchen, wie stehst Du nun da!

In den Hauptrollen Friedrich Buch und Oscar Striöbel.

Knöpfel und Knöpfchen, die sich auf dem Wege nach Marlenbad befinden, werden in äussersten Schlimmer von Käthchen, dem schönen Mädchen, überrascht. Darin ist alle Müdigkeit, darin alle Weisheits-erleuchtung. Knöpfel und Knöpfchen machen der Schönen den Hof, wo- bei jedoch Knöpfchen, weniger schnell und weniger geschickt als sein noch dickerer Freund, stets im Hintergrunde steht. Als Käth- chen in Kränkel ausartet, entschliessen sich ihre Anbeter, ihr zu folgen und statt der Marlenbader Kur ein Entleerungssystem in Sehnsucht und Liebe zu versuchen. Bei diesen Menschen pllegt die Liebe nun besonders heftig auszubreiten und Knöpfchen bekommt da- her vor Sehnsucht und Liebe ein Gefühl, das er nicht recht weissen kann. Er besetzt nach einem Monat die ersten Plätze in der Reihe der Entleerung. In der Zeit, die er in der Zeit verbringt, auf ein bestimmtes Ziel hin, wird er nämlich am selben Morgen von dem Fortwachen des Mikroskopischen Schmelz-Überfahrens und von der Familie Poggenpohl liebevoll aufgenommen. Ein gleiches Schicksal wünscht sich Knöpfchen. Er fängt sich daran ein Bad und merkt vor Käthchen für einen Unfall. Er wird auch richtig ins Haus hineingetragen und sorgsam gebettet.



Allein, sie man einen Arzt rief, stellt sich ein kaltes Bad Knöpfel zur Verfügung, der Knöpfchen zunächst mit kaltem Wasserbehandlung befragt und dann seinen Arm im Schrank verschliesst. Knöpfchen, der mit brennender Eifersucht beobachtet, wie Knöpfel diese Gelegenheit benützt, um ungestört um Käthchen zu werden, sieht sich genötigt, in eine wollene Bettdecke eingehüllt, das ärztliche Alleinsein der beiden Glücklichen zu unterbrechen. Knöpfel rächt sich jedoch sofort und zieht seinem Freunde die Bettdecke von den Hüften.

Die Hilfe fällt Knöpfen, wie steht da nun das

Comme on fait son lit.....

L'avoué Pan et le Dr. Gand ont tous les deux décidé de passer leurs vacances d'été à Folichon. Chemin faisant ils font la connaissance d'une jeune beauté de Folichon, Mlle Ninon, qui a été à la capitale pour y faire son marché. Pan et Gand s'éprennent de suite de la jolie fille, et c'est avec beaucoup de chagrin qu'ils prennent congé d'elle, quand l'heure des adieux vient.

L'avoué, qui constate avec beaucoup de chagrin, que le docteur a plus de succès auprès des dames que lui, réfléchit sur le moyen de forcer son rival d'abandonner le champ de bataille, afin qu'il puisse gagner lui-même la main de la belle.

Lisant dans le journal une notice de la chute d'un cycliste avec sa bicyclette, il a une idée, qui lui semble d'être géniale. Il emprunte une vieille bicyclette et arrange un petit accident devant la villa où demeure l'objet de son amour. Tout se passe aussi, comme il l'avait souhaité.

Ninon et son père courent au secours du "blessé", appelés de ses cris de détresse retentissants, et on le transporte de suite dans la villa. Mais maintenant arrive quelque chose, qui n'est pas de son programme. Le docteur Gand, qui a veillé sur son rival, a été témoin des exploits de son ami, et en sa qualité de médecin il s'introduit dans la villa. "La victime" a failli d'avoir une attaque d'apoplexie quand le docteur apparaît sur la scène, mais pour ne pas se trahir il est obligé de se résigner à la traitement rien moins que douce, que son rival vindicatif lui fait subir.

Le médecin finit par dire, que le malade doit rester provisoirement où il est, et afin qu'il serait pas tenté de transgresser cet ordre, le médecin cache ses vêtements sous les verrous. Ayant mis son rival hors de combat, le docteur rusé ne tarde pas à profiter de sa chance pour se rapprocher de Mlle Ninon, et le pauvre "malade" abattu doit avouer, que ce ne serait pas lui qui gagnera "la princesse et la moitié du royaume."

L'avoué Pan et le Dr. Gaud ont tous les deux décidé de passer leurs vacances d'été à Polichon. Chemin faisant ils font la connaissance d'une jeune beauté de Polichon, Mlle Ninon, qui a été à la capitale pour y faire son marché. Pan et Gaud s'éprennent de suite de la jolie fille, et c'est avec beaucoup de chagrin qu'ils prennent congé d'elle, quand l'heure des adieux vient.

L'avoué, qui constate avec beaucoup de chagrin, que le docteur a plus de succès auprès des dames que lui, réfléchit sur le moyen de forcer son rival d'abandonner le champ de bataille, afin qu'il puisse gagner lui-même la main de la belle.

Lisant dans le journal une notice de la chute d'un œuf-ite avec sa bicyclette, il a une idée, qui lui semble d'être géniale. Il emprunte une vieille bicyclette et se dirige vers la villa où demeure le docteur. Tout se passe ainsi, comme il l'avait prévu, et le docteur se trouve en possession de son précieux trésor.



peus de ses cris de détresse. Mais maintenant arrive quelque chose, qui de suite dans la villa. Le docteur Gaud, qui a veillé sur son rival, a été témoin des exploits de son ennemi, et en sa qualité de médecin il a introduit dans la villa "la victime" à l'effet d'avoir une étiquette d'apoplexie quand le docteur apparaît sur la scène, mais pour ne pas se trahir il est obligé de se résigner à la situation.

rien moins que douce, que son rival vindicteux lui fait subir. Le médecin finit par dire, que le malade doit rester provisoirement où il est, et afin qu'il ne soit pas tenté de trans-

gresser son ordre, le médecin cache ses vêtements sous les verrous. Ayant mis son rival hors de combat, le docteur n'ose pas à profiter de sa chance pour se rapprocher de Mlle Ninon, et le pauvre "malade" enfin doit avouer, que ce ne serait pas lui qui gagnera "la princesse et la moitié du royaume."