



DEN
RØDE
HERTUG

Kinematografisk Drama
i 2 Akter, 70 Afdelinger



PERSONERNE:

Sir Hugh Malcolm, Ejer af Slottet „High Castle“	Edmund Petersen
Alice, hans Datter	Elisabeth Lange
Hubert Wagburn, en Æventyrer	Lauritz Hansen
Sir Ralph Randall	Jon Iversen
Lillian	Helga Tønnesen
Damer og Herrer, Tjenere osv.	
Vicomte Robert Malcolm, kaldet „Den røde Hertug“	Elith Pio
Sir Francis Wade, Jari af Fife	Arnold Petersen
Adelsmænd og Damer osv.	




Afdelinger



- 1) En Æventyrer
- 2) Det mislykkede Frieri
- 3) Skumle Anslag
- 4) Lillian lurer
- 5) Paa det gamle Slot
- 6) Hubert Wagburnes Planer
- 7) Malcolm modtager slette Efterretninger
- 8) Brev fra Sagfører —
- 9) Kan Slottet reddes?
- 10) Dybe Bekymringer
- 11) Selskab i Haven
- 12) Sir Ralph Randall
- 13) En ubelejlig Medbejler
- 14) Ralph vinder Alices Hjerter
- 15) Dristige Drømme
- 16) Et Vovestykke
- 17) Efter Festen
- 18) Den besynderlige Drøm
- 19) Portrættet
- 20) Den røde Hertug
- 21) En svunden Tids Saga
- 22) Løngangen
- 23) Hertugen bortspiller Gods og Guld

- 24) Jarlen af Fife
- 25) Næste Dags Hændelser
- 26) Under Løngangen
- 27) Kælderen
- 28) „I skal aldrig eje „High Castle“s Guld“
- 29) Paa Liv og Død
- 30) Drøm eller Virkelighed?
- 31) Hubert vaagner
- 32) Æventyrerens dristige Drømme
- 33) Hubert forvisser sig om Sagen
- 34) Ved Maalet
- 35) De skarpe Klingers Tale
- 36) Hubert forbereder sit snedige Spil
- 37) Lillian indvies i Sagen
- 38) I Nattens Mørke
- 39) Miss Alice krydser Huberts Planer
- 40) Hos Sir Malcolm
- 41) Miss Alice raadfører sig med Ralph Randall
- 42) „Stol kun trygt paa mig!“
- 43) I Nattens Mulm og Mørke
- 44) „Nu gaar det løs!“
- 45) Det gamle Bibliotek
- 46) Dødningehovedets Mysterium
- 47) De gamle Folianter
- 48) Hvorhen gaar Vejen?
- 49) I Kælderen
- 50) Kamp paa Livet
- 51) Ralph er en farlig Modstander
- 52) Kampen i Kælderen
- 53) Til Hest!
- 54) Paa Flugt i Natten
- 55) Dristig vovet —?
- 56) Ved den gamle Kro

- 57) Lillian forlader Slottet.
 - 58) Motorbaaden venter
 - 59) Hubert giver Ordre
 - 60) I rum Sø
 - 61) Det store Opgør
 - 62) Lillians Hævn
 - 63) „Du skal aldrig faa Glæde af dine stjaalne Skatte!“
 - 64) Sprængbomben
 - 65) En frygtelig Eksplosion
 - 66) Dødens Bytte
 - 67) I Dybet
 - 68) Dykkeren
 - 69) Skatten atter funden
 - 70) Lykkens Dage
- 



HUBERT WAGBURNE er Navnet paa en Æventyrer, der opholder sig som Gæst hos den engelske Adelsmand Sir Malcolm, Ejer af det gamle Slot „High Castle“; et forhenværende Bekendtskab foranlediger Huberts Besøg. Han staar i Ledtog med en Kvinde, Lillian, der er Kammerpige paa Slottet, og Huberts forhenværende Elskerinde. Parret har ment at kunne gøre et eller andet Kup paa Slottet, men det viser sig snart, at Sir Malcolms Affærer staar yderst slet. Et Brev fra Malcolms Sagfører lader ham vide, at fejlslagne Minespekulationer vil bevirke, at Malcolm maa sælge sit Slot, der har været i Familiens Besiddelse i mange Slægted.

Hubert har forelsket sig dødeligt i Miss Alice, Sir Malcolms Datter, men Gang paa Gang afviser hun hans Frieri. Lillian, Kammerpigens, ser med Harme paa sin Bundsforvandedes Dobbeltspil.

Ved et Selskab paa Slottet præsenteres Hubert for Ralph Randall, en ung Adelsmand, der er Alices Barndomsven og Legekammerat. Hubert undgaar ikke at fæste sin Opmærksomhed paa det venskabelige Forhold, der bestaar mellem Alice og Ralph, og aner i den unge Mand, og med Rette, en farlig Medbejler, der yderligere forværre hans i Forvejen satte Konjunkturer med Hensyn til Miss Alices Hjerter.

En Nat drømmer Hubert en besynderlig Drøm, hvis Indhold er dette: I Aaret 1776 taber Hertugen af Malcolm, kaldet „Den røde Hertug“, Godset og en Skat, der ligger forvaret i en underjordisk Kælder, til sin Ven, Jarlen af Fife. — Denne kommer for at sætte sig i Besiddelse af de vundne Herligheder, men han dræbes af „Den røde Hertug“, der først har vist ham det hemmelige Gemmested, hvortil man kommer gennem et Maleri, hvis Ramme er forskydelig ved en sindrig Mekanisme.

Hertugen staar bøjet over sin Fjende med den dragne Kaarde i Haanden, da...

Da ophører Drømmen, og Hubert befinder sig atter vaagen, og i Nutiden, der er særdeles realistisk, og hvor det gælder om at være smart. Hubert gnider sine Øjne, dette var Stof for hans Æventyrtrang — sæt at denne Drøm var et Fingerpeg. Han stirrer paa „Den røde Hertug“s Billede og synes, at det smiler spottende til ham, som vilde det sige: „Er Du bange for et Forsøg?“

Hubert erindrer nu sin Drøm, han undersøger Maleriet, finder en hemmelig Knap, lille og uanselig i Tapetets Felter, og Maleriet drejer sig. Ad underjordiske Gange naar han Kælderen og staar saa omsider ined et Skrin i sine Hænder, et Skrin, der gemmer uhyre Kostbarheder. Sagnet og Drømmen har talt Sandhed. — Hubert sætter Skrinet tilbage. Han har fattet en Beslutning.

Endnu en Gang anholder han om Alices Haand, idet han samtidig aflægger en højtidelig Ed paa, at han ved, hvor den Skat er gemt, der kan redde „High Castle“. — Miss Alice tror ham ikke, men afslaaer iøvrigt nu som før Huberts Frieri. Han er rasende, men hverken Bønner eller Trusler gør Indtryk paa den unge Pige, der kun ønsker, at den uvelkomne Gæst vil forlade Slottet.

Da hun imidlertid finder, at der er noget højst fordægtigt ved Huberts Færd, sætter hun sig i Forbindelse med Ralph Randall, der uset af alle opholder sig i Slottets gamle Bibliotek, hvorfra han nøje vogter Æventyrerens Færd.

Omsider er Hubert ked af de forgæves Forsøg paa at omstemme Miss Alice, han beslutter at flygte kommende Nat, og Lillian skal vente paa ham i Haven med en Motorbaad, der skal føre dem over Floden.

Ralph er — takket være Slottets gamle Foliaer — samme Aften kommen paa Spor efter Hemmeligheden, han gaar ned i Krypten og træffer her Hubert, der alt har bemægtiget sig Skatten. Et Pistolskud strækker Ralph saaret til Jorden, Hubert styrter bort. — Ralph kommer til sig selv, han hører Hovslag derude og forstaar, at Skurken nu allerede maa være paa Vej til Frihed med de stjaalne Skatte.

Saa godt som gørligt forbinder han sit Saar og styrter ned i Stalden, sadler en Hest og rider af Sted. Adskillige Spor tyder paa, at han er paa rette Vej.

Hubert staar i Motorbaaden med Skrinet i sin Haand. Han og Lillian er ude paa det aabne Hav, og Hubert raaber

triumferende: „Nu er vi rige og mægtige, hvem kan vel nu trodse os?“ Da haanler Lillian og raaber: „Oh, du slette Menneske: Du har traadt paa mit Hjerter, foragtet min Kærlighed — aldrig skal Du høste Lønnen af din Forbrydelse! Vi vil følges i Døden!“ Og inden Hubert faar Tid at forhindre det, har hun slynget en Haandgranat ned i Motorbaaden — en frygtelig Eksplosion paafølger, og Baaden, Skatten og de Ulykkelige synker til Havets Bund.

Ralph har paa Frastand overværet dette Optrin. Inde fra Strandbredden har han hørt Eksplosionen og forstaaet, at en grufuld Tragedie her har udspillet sin sidste Akt.

Resolut sætter han sig i Forbindelse med en Bjergningsdamper, der ved Hjælp af Dykkere henter Skatten op fra Havets Bund. Diamanterne og Juvelerne ere i Behold. — „High Castle“ er reddet.

Gamle Malcolm er overvældet, da Sløret rives fra hans Øjne, og han erfarer, hvilken Skurk han har huset som sin Gæst, men usigelig er hans Glæde, da „High Castle“'s Juveler kommer til Syne, og saaledes frelser ham og hans Familie fra Ruin. — Ralph høster sin velfortjente Løn i Miss Alices Haand og Hjerter.



Leveres fra „BIORAMA“,

København -- Kristiania.