



*Palle
alene i Verden*

H A N D L I N G E N

Palle er en lille dreng, der drømmer den ønskedrøm, at han er helt alene i verden. Han går gennem de mennesketomme gader og kan gøre alt, hvad han vil. I en chokoladebutik kan han forsyne sig med de dejligste slikkerier, og får han lyst til noget legetøj, så forhindrer ingen ham i at vælge det mest fristende. Den store bank er helt forladt, og han kan tage masser af penge, som han dog hurtigt opdager ikke er ham til nogen nytte. Alligevel er det vældig sjov at være alene i verden. I en flot restaurant kan han tumle med de vældige gryder, og han får opfyldt sine største ønsker. Han kan lege vognstyrer på en rigtig sporvogn og styre en sprøjte i susende fart gennem de øde gader.

Efterhånden går det op for Palle, at det trods alt ikke er så morsomt, når der ikke er nogen at lege med. Resolut vandrer han ud til flyvepladsen for at flyve hen et sted, hvor der er andre mennesker. Han starter en af de vældige maskiner og sætter kurs mod månen. Så får han sin sidste spændende oplevelse, inden han vågner op i sin moders arme. Lille Palle har lært, at livet er bedst i fællesskab med andre.



Palle får masser af slik —



DANSK KULTURFILM og A/S NORDISK FILMS KOMPAGNI
præsenterer

Palle alene i Verden

Efter Jens Sigsgaards bog

Montage: *Bjarne Henning Jensen* — Kamera: *Annelise Reenberg*
Musik: *Herman D. Koppel* — Dekoration: *Erik Aaes*
Tone: *Erik Olsson*

Iscenesættelse:

ASTRID HENNING-JENSEN

Palle:

Lars Henning-Jensen

Moderen:

Lily Broberg



Masser af penge, men hvad skal han bruge dem til?



Palle forsøger at lave en stor portion havregrød!

DANSK KULTURFILM og A/S NORDISK FILMS KOMPAGNI

præsenterer

MAGNETEN

med

WILLIAM FOX

Manuskript: *T. E. B. Clarke* — Produktion: *Ealing Studios*

Musik: *William Alwyn*, spillet af *The Philharmonic Orchestra*

Produktionsleder: *Michael Balcon* — Danske tekster: *A. V. Olsen*

Iscenesættelse:

CHARLES FREND



Hovedpersonerne:

Dr. Brent	<i>Stephen Murray</i>
Mrs. Brent	<i>Kay Walsh</i>
Johnny, deres søn	<i>William Fox</i>
Harper, radiomekaniker	<i>Meredith Edwards</i>
Lille Kit	<i>Michael Brooke, jr.</i>
Spike, drengbandens fører	<i>Keith Robinson</i>



H A N D L I N G E N:

Den tiårige Johnny, søn af dr. Brent, er en kvik og fantasifuld dreng. Han er hjemme fra kostskolen, fordi der har været nogle tilfælde af skarlagensfeber. En dag, da han strejfer om ved stranden, ser han den lille Kit lege med en stor magnet. Det er straks Johnnys højeste ønske at få fat i denne magnet, og han lokker den fra Kit ved at give ham sit „usynlige ur“. Kit's barnepige truer Johnny med politiet, men han stikker af med sit bytte. Snart efter plager samvittigheden ham, og han skiller sig af med magneten ved at give den til radiomekanikeren Harper, der samler penge ind til et fond med det formål at anskaffe en jernlunge til det lokale hospital.

Johnny vender tilbage til skolen. Tre uger senere får han ferie, og på hjemrejsen hører han tilfældigvis en samtale mellem Kit's barnepige og hendes veninde. Barnepigen taler om en elsket stuefugl, som er død. Drengen tror, at det er Kit, hvis hjerte er bristet, og han tager sig det meget nær.

Efter hjemkomsten tør han ikke vise sig ude, fordi man eftersøger drengen med magneten. Han aner ikke, at Harper takket være magneten har indsamlet hele beløbet til jernlungen, og at man nu vil give ham en belønning. Modvillig går han i byen for sin mor og genkendes af Harper. Johnny flygter skræklagen i den tro, han skal straffes. Til sidst havner han hos en drengebande, som skjuler ham. Det imponerer dem, at han er eftersøgt af politiet.

Drengenes anfører, Spike, er misfornøjet med at blive stillet i skygge af Johnny og udfordrer ham til at gå over en planke på en faldefærdig, gammel bro. Spike styrter ned, men Johnny redder ham fra at drukne. De føres begge til hospitalet, hvor Johnnys forældre er lykkelige over at gense deres søn. Drengen er målløs af overraskelse, da han kort efter føres ind til hospitalets bestyrelse og får en guldmedaille! Han er dog ikke videre glad for denne belønning, som han ikke synes, han har fortjent. Atter strejfer han om ved stranden, og her møder han til sin usigelige glæde den lille Kit lyslevende. Kit vil gerne have den flotte medaille. Han bruger det fif, han har lært, og tilbyder Johnny sit „usynlige ur“. Det er ikke svært for den lille fyr at overtale den anden til at gå ind på denne byttehandel. Omsider er Johnny igen den lykkelige, sorgløse dreng, han var før, han fik den ulyksalige magnet!



Johnny har fået kig på noget mystisk.



—Jeg har ingen penge, men De kan få min magnet!



— Er panserne efter dig?



MAGNETEN