

KOPPE



DALLADIUM

præsenterer

PROVINSSEN *falder*



EN
LAU
FILM



Lis Smed.

Palladium

præsenterer

Provinsen kalder.

Iscenesat af:

Lau Lauritzen

Fotograf:

Carlo Bentsen

Tonesystem:

BOFA

Personerne:

Købmand Frost Holger Reenberg
Hans Kone Agis Winding
Hans, deres Søn Ebbe Røde
Toldkontrollør Sommer Aage Foss
Grethe, hans Datter Lis Smed
Onkel Tobias Ib Schönberg
Pensionatsværtinden Olga Svendsen



.... Grethe Sommer Ug.

Resumé:

Historien begynder i en idyllisk dansk Provinsby. Købmand *Frost* er en meget velhavende Mand, og det er hans Livs højeste Ønske, at Sønnen *Hans* skal blive Jurist og naa frem til en meget anset Stilling, helst Højesteretssagfører.

Men foreløbig er der længe til, at denne Drøm kan gaa i Opfyldelse, den unge Mand skal nemlig først op til Studentereksamen. Iøvrigt har Hans ikke megen Lyst til at studere, derimod elsker han Musik. Denne Interesse maa han



— Tobias, kunde du ikke ta' med Hans til København?

dog saa vidt mulig dyrke i det skjulte, da Faderen — og for den Sags Skyld Moderen med — passer paa, at han hænger i med Bøgerne.

Hans slumper sig igennem til Studentereksamen, medens hans Veninde *Grethe Sommer*, Datter af en Toldkontrollør, faar Udmærkelse. Hendes Fader sidder i ret smaa Kaar, en lille Embedsmand tjener jo ikke mange Penge, men Grethe har gode Evner, og Sommer laaner et Beløb af Købmand *Frost*, saa at den unge Pige kan komme til at studere ved Universitetet i København.



— *Helan gaar!*

Det er dog kun temmelig modvilligt, at Frost gaar med til at yde dette Laan, han synes ikke om, at Pigeboern skal studere, og han er bange for, at der skal opstaa Kæresteri mellem Grethe og Hans.

Hos Købmanden fejres den lykkeligt overstaaede Studentereksamen med stort Selskab. Alle Byens Honoratiorens med selve Borgmesteren i Spidsen er indbudt, og Frost holder en dybtfølt Tale for Sønnen og udtaler Ønsket om, at han maa naa frem til en stor Stilling. Hans keder sig frygteligt og vilde meget hellere have været sammen med Kammeraterne,



— *Ja, det er en skrækkelig Tilværelse*



Hun er vist meget farlig!

der holder Fest paa Hotellet. Takket være den hjælpsomme Onkel Tobias lykkes det ham ogsaa at gøre en Afstikker over til Kammeraterne og faa en Dans med Grethe.

Onkel Tobias vil meget gerne med til København, som han kender og elsker. Det bliver arrangeret saaledes, at han kommer til at følge de Unge til Hovedstaden for at staa dem bi med Raad og Daad.

Efter Ankomsten til København lærer han dem Byen at kende, og navnlig søger han at give dem et Indblik i Storbyens Fristelser, saa at de bedre kan tage sig i Agt. Onkel



Maa je g ordne det kontant .. her er nemlig Klejner i Kagekassen!

Tobias viser sig at være en overordentlig sagkyndig Fører, og han opfylder sin Mission med stor Grundighed. De uerfarne unge Mennesker faar virkelig et godt Begreb om »Fristelserne«, og den brave Tobias viser Hans, hvorledes man skal modstaa selv de farligste Sirener.

Næste Dag sørger Tobias for, at Hans bliver anbragt i et godt Pensionat, hvorefter han med god Samvittighed rejser hjem til Provinsen.

Allerede ved Immatrikulationen paa Universitetet taber Hans fuldstændig Modet. Rektor magnificus har sagt, at det



I dette Øjeblik finder Immatrikulationen Sted.

kun er de dygtigste, der naar frem, og den unge Mand ved godt, at det er smaat bevendt med hans Lyst til Studierne. I den kommende Tid forsømmer han helt sin Læsning og beskæftiger sig væsentlig kun med Musik.

Det piner ham at skulle skuffe Forældrene, og han føler sig ofte i tungsindig Stemning. I denne vanskelige Tid er Grethe hans gode Kammerat, og der opstaar et Kærlighedsforhold imellem dem.

Hans og Grethe er lykkelige, indtil Sandheden gaar op for dem hun skal have et Barn. De ved ikke, hvad de



— Vil du være professionel Musiker, Hans?

skal gøre, men Pensionatsværtinden Fru Sandhøj viser sig at være en Kvinde med Hjertet paa rette Sted. Hun ordner det saaledes, at Grethe flytter sammen med Hans.

Den unge Mand er naturligvis meget bange for, at Forældrene skal faa noget at vide. Han meddeler dem, at han ikke kommer hjem i Ferien, men dette har til Følge, at Hr. Frost og Frue paa Onkel Tobias' Opfordring rejser til København. De opsøger Hans og opdager til deres Forfærdelse, hvordan det staar til.

Købmand Frost, hvis stolte Forhaabninger er fuldstændig



— Hans, vil du sætte dig tilbage!

bristet, vil ikke høre paa de Unges Forklaringer. Hans maa for Fremtiden sejle sin egen Sø.

Efter Købmandens Hjemkomst følger der et Opgør med Toldkontrolløren, hvis Datter formentlig er Skyld i hele Ulykken. Sommer er dog Mand for at bide fra sig. Han vil ikke have, at det skal hedde sig, at det er Grethe, der har forført Hans.

Gennem Modgangen lærer den unge Mand at staa paa egne Ben. Han faar Engagement som Musiker paa en lille Restaurant og kan i hvert Fald tjene tilstrækkeligt til Livets



— Du har bedraget os, Hans. Du studerer ikke mere!

Ophold, saa at han og Grethe kan klare sig uden Hjælp hjemmefra.

Sorgen over Sønnen tynger haardt paa Købmand Frost, og Onkel Tobias beslutter at gribe ind. Hvordan den brave Tobias løser sin Opgave, skal vi ikke røbe, men vi vil nøjes med at antyde, at det omsider lykkes ham at faa en Forsøning i Stand, og Frost indser, at en Fader godt kan være stolt af sin Søn, selv om han *ikke* bliver Højesteretssagfører!



Holger Reenberg



Ebbe Rode



Ib Schønberg



Olga Svendsen

Vuggevisse

Udkommet hos Wilhelm Hansens Musikforlag

Tekst: Carl Viggo Meincke

Musik: Victor Cornelius



Visselulle, sov Barnlille
 sødt med Smil paa Kind.
 Natten kommer tyst, og al
 Naturen sover ind.
 Markens Blomster blunder
 i det hvide Maaneskin,
 snart er Engen skjult af Nattens Taage,
 dybt bag fjerne Skove
 slukkes Solens sidste Glød,
 alle Fugle slumrer ind i
 Reden lun og blød,
 ogsaa *du* skal sove nu,
 saa er du god og sød,
 husk, din Mor og Far vil altid vaage.

Visselulle, sov Barnlille
 trygt til Morgengry
 snart vil Ole komme med
 sin Drømmeparaply,
 du med ham skal flyve bort
 højt oppe over Sky,
 Eventyrets Land skal jo betrædes.
 Visselulle, sov Barnlille
 sødt med Smil om Mund,
 du skal sove pænt, hvis du
 vil være stærk og sund,
 og med glade Øjne vaagner
 du af Nattens Blund,
 vaagner op til Dagens Leg og Glæde.

Palladium