

30-12-55

FY

og

BI

- på

EVENTYR



A/S PALLADIUM præsenterer:

Fyrtaarnet og Bivognen i

Fy og Bi paa Eventyr

Instruktion: LAU LAURITZEN SEN.

Musik: SVEN GYLDMARK

Tone: KNUD KRISTENSEN

Klipning: EDITH SCHLÜSSEL

Mundharmonika-indspilningen ved
HARMONY KIDDIES

Tilrettelægning:

SVEN METHLING jun.

Kopi: JOHAN ANKERSTJERNE A/S

Udlejning: A/S Film-Centralen-Palladium



Fy og Bi paa Eventyr

er sammenklippet af deres eventyrlige oplevelser f

GRØNKØBINGS GLADE GAVTYVE
VORE VENNERS VINTER og HR. TELL OG SØN

★

Foruden

Carl Schenstrøm som Fyrtaarnet og
Harald Madsen som Bivognen

møder vi bl. a. følgende personer i „— paa Eventyr“

Petrine Sonne Henrik Malberg

Else Skouboe

Eyvind Johan-Svendsen Gorm Schmidt

Nina Kalckar Marguerite Viby

Johannes Andresen

Anton de Verdier Toni Lehman Svend Bille

Ib Schönberg Asbjørn Andersen



Fy og Bi er kommet i arbejde hos rullekonen.

Grønkøbings glade Gavtyve

Tekst: *Susanne Palsbo*

Speaker: *Johannes Meyer*

Til en fredelig lille by kommer en dag to musikanter, Fy og Bi, de er lige ved at blive arresteret, da man ikke tåler støj på gaderne, men en ung sagfører hjælper dem ud af kniben og skaffer dem arbejde hos en gammel rullekone.



På besøg hos sagføreren (Else Skouboe, Petrine Sonne og Fy og Bi).



Per: „I skal være mine venner“ (Gorm Schmidt med Fy og Bi)

Byens rige mænd er glade for deres lille by og vil ikke høre tale om de forbedringer og nyanskaffelser, den unge sagfører gerne vil have indført, for at alle kan tjene penge. Ved en snedig list lykkes det dog sagføreren ved vore venners hjælp at få de gode mænd på andre tanker, og snart blomstrer livet i Grønkøbing, og Fy og Bi bliver fejret som byens redningsmænd.

Vore Venners Vinter

Tekst: *Finn Martin*

Speaker: *Palle Huld*

På en lille café i København møder Fy og Bi en meget sørgmodig ung mand, Per, der er forelsket i en ung pige, Ellen, men hendes fader har taget hende med på en rejse, for at hun skal glemme Per, og han ved ikke, hvorhen hun er rejst. Fy og Bi, der bor i en flyttevogn, bliver meget gode venner med Per og lover at hjælpe ham.



Fyrtårnet i sin flotte nye lejlighed



Bivognen hygger sig i „gynge stolen“

Om natten, mens de to sover, bliver deres „hus“ sat på et tog og ruller nu hurtigt af sted til noget ganske ukendt. Da det endelig lykkes for Fy og Bi at komme ud af vognen, er de nået til Norge, hvor sneen ligger højt over hele landet, og der findes ingen huse i nærheden. På deres vandring finder de pludselig en ung pige, der er styrtet på ski og besvimet, de får hende bragt til en hytte, og hun kommer snart til sig selv igen.

Fy og Bi bliver ovenud lykkelige, da den unge pige viser sig at være Ellen, de telegraferer efter Per . . .

Hr. Tell og Søn

Tekst: *Tao Michaëlis*

Speaker: *Helge Kjørulff-Schmidt*

Fy og Bi er flyttet ind i en meget „moderne“ lejlighed, og de vil nu til at gøre deres karriere på de skrå brædder. Bivognen er en fortræffelig skytte, og hans forbillede er Wilhelm Tell, han får derfor en strålende idé: Fyrtårnet skal stå med et æble på hovedet, og Bivognen vil så skyde det ned. Med dette nummer får de engagement på en lille sommervarieté. Heldet vil, at de møder to unge piger, som kan danse, og sammen indstuderer de et nummer til det *store* „Grand Varieté“, de aflægger prøve for direktøren, som dog kun finder anvendelse for de to piger, og Fy og Bi må pænt gå tilbage til den lille varieté.



Tiden går med sang og flirt for „artisterne“



„Nu skal du stå stille!“

Herkules er en stor, stærk mand, Fy og Bi har haft mange „sammenstød“ med, og de er hver gang sluppet heldigt fra det, men nu tager Herkules hævn. Han drikker Bivognen fuld for en forestilling, og slingrende vakler Bi ind for at skyde æblet af Fy's hoved. Publikum flygter forskrækket, og Fy og Bi bliver fyret. Slukørede opsøger de deres to veninder, der skal have premiere i „Grand Varieté“, men de må ikke komme ind. Det lykkes dog for dem, og på deres vej til garderoberne opdager de en bombe, der skal sprænge hele teatret i luften. Ved stort mod og handlekraft får Bi fat på bomben, og alle er frelste, glædestrålende kan de nu møde de to unge piger, som har savnet dem.



(Nina Kalckar og Fy)

