

Mara-Onga

eller

Kampen om Testamentet



Kinematografisk Folkekomedie
i 2 Akter, 70 Afdelinger



PERSONERNE:

Archibald Douglas, fhv. Oberst..	Hr. Carl Petersen
Estella, hans Broderdatter	Frk. Anna Müller
Georges, hans Søn	Hr. Arnold Petersen
Stefan Bruce, Ingeniør	„ Jon Iversen
Lochsley, Georges Ven	„ Edmund Petersen
Mara-Onga, en kinesisk Tjener ..	„ Elith Pio
Li-Ping, Ejer af en Opiumshule..	„ Johannes Kilian
Fru van Clenen	Fru Emy Lund
Adele	Frk. Henny Lotinga
1ste Danserinde	„ Alvi Eriksen
2den do.	„ Morting
3die do.	„ Bertha Nonboe

Gæster i en Opiumshule, maskerede Mænd, Kinesere,
Tjenere hos Douglas o. s. v.

Handlingen foregaar i en Storby.



AFDELINGER

- 1) I den amerikanske Bar
- 2) Lystigt Leben
- 3) Georges fører et udsvævende Liv
- 4) Ingeniør Bruce tager Affære
- 5) Bruce ledsager Georges hjem
- 6) Daarligt Selskab
- 7) Hos den gamle Oberst
- 8) En Tordentale
- 9) „Jeg vil gøre dig arveløs!“
- 10) Estella lægges for Had
- 11) Georges truer. —
- 12) En Lurer
- 13) Mara-Onga spidser Øre
- 14) Farlig Leg med Ilden
- 15) Mara-Ongas snedige Anslag
- 16) Hvad Mørket skjulte
- 17) Fru Douglas Juveler —
- 18) Paa natlig Rekognoscering
- 19) Bruce modtager en Invitation
- 20) Udfugt paa Floden.
- 21) Georges Had vokser sig stærkt
- 22) En Samtale mellem de Allierede
- 23) Mara-Onga spiller højt Spil —
- 24) Kærlighedens Magt
- 25) „Nu eller aldrig“ —
- 26) Testamentet

- 27) Oberst Douglas Bestemmelser.
- 28) Et Tordenslag
- 29) Mara-Onga begynder sit Værk
- 30) En besynderlig Anmodning
- 31) Opiumshulen
- 32) Farlige Drømme
- 33) Spioneri
- 34) En Aftale —
- 35) De Sammensvornes Raad
- 36) Bruce vinder Estellas Hjerte
- 37) Det fingerede Brev
- 38) Overfaldet
- 39) En Mystifikation
- 40) I Parken —
- 41) „Hvorhen fører man mig?“
- 42) Georges i sin sande Skikkelse
- 43) Mara-Ongas Triumf
- 44) I Fru von Clewes Villa
- 45) Det dræbende Slag
- 46) En List.
- 47) Druknet
- 48) Oberst Douglas Sorg
- 49) Ensom
- 50) Mara-Onga tager skarpe Forholdsregler
- 51) Trusler
- 52) Estellas fortvivlede Bøn
- 53) En Belønning
- 54) En fristende Sum
- 55) Forrædderi
- 56) Li-ping, Opiumshulens Vært
- 57) „Nu maa der handles“
- 58) Telefonsamtalen
- 59) Det hemmelige Rum

- 60) Li-ping spiller høj Spil trods alt
- 61) „Skaf en paalidelig Mand“
- 62) Hos Bruce
- 63) „Hvem er Kineseren?“
- 64) I de skumle Kvarterer. —
- 65) Dristigt vovet! —
- 66) Beslutningen tages —
- 67) Overrumplet —
- 68) I sidste Minut
- 69) Gensynet
- 70) Sidste Kamp.





GEORGES, Søn af fhv. Oberst Douglas, fører et meget udsvævende Liv, hvorfor hans Fader vil testamentere sin Formue til Broderdatteren Estella, hvad der vækker Georges store Harme. En ung Ingeniør, Bruel, ledsager en Nat Georges hjem fra en „American Bar“, hvor han har truffet ham i saa omtaaget Tilstand, at den unge Mand hverken kunde sanse eller samle. Georges faar en Tordentale af sin Fader, under hvilken denne kalder Familiens kinesiske Tjener Mara-Onga til Vidne paa, at han (Obersten) vil gøre sin Søn arveløs. — Mara-Onga, der skriver sig denne Replik bag Øret, beslutter at føre et dristigt Spil.

Bruce introduceres i Douglas' Familie til stor Ærgrelse for Mara-Onga. Denne Mand, der er ansat som Tjener hos Oberst Douglas, er nemlig i Virkeligheden en dumdristig Vovehals, som staar i Spidsen for en velorganiseret Tyvebande, der har sit Hoved-Tilholdssted i en Opiumshule i den indre By,

Mara-Onga har fattet en afsindig Kærlighed til sin Herres Datter; hun afviser ham med Afsky og Foragt, og den rænkefulde Kineser sværger Hævn. Han beslutter sig til at benytte den karaktersvage Georges som Skjold for sine Planer, da han ved, at denne er yderst opbragt paa Obersten, fordi Formuen tilfalder Estella.

„Kun ved min Broderdatters Død“, saaledes lyder den fatale Paragraf i Testamentet, „skal Georges arve.“ — Mara-Onga udkaster nu den Plan at lade Estella forsvinde paa en saadan Maade, at Omverdenen tror hende død — dette Slag vil sandsynligvis dræbe den gamle Mand, der elsker sin Broderdatter højt. Georges vil komme i Besiddelse af Formuen, og man kan da siden se, hvad der kan gøres for at bringe Glemsel over Estellas videre Skæbne. Mara-Ongas virkelige Plan gaar kun ud paa at bringe den unge Pige til Eftergiveness overfor sine egne egoistiske Hensigter — han spiller et dobbelt Spil.

Et fingeret Brev lokker en Aften Estella ud i Parken, nogle maskerede Mænd overrumpler hende og slæber hende bort i en Bil. Undervejs anbringer en af Mændene Estellas Kaabe og Slør ved Flodbredden, for at man skal antage hende død ved et Ulykkestilfælde.

Oberst Douglas søger forgæves efter sin forsvundne Broderdatter; han lader Floden undersøge for muligt at finde hendes Lig, men forgæves. Sorgen over Datterens formentlige Død dræber den gamle Mand.

Bruce er dybt nedtrykt — men underlige Anelser siger ham, at skjulte Kræfter har været medvirkende ved Estellas Død. —

Georges er nu Arving til Douglas' Formue — og Bruce kender hans slette Karakter. En frygtelig Anelse griber ham — skulde Georges være skyldig i en Forbrydelse . . .

Værten i Opiumshulen, hvor Mara-Onga præsiderer i Spidsen for sin Bande, Li-Ping læser et Avertissement, hvori udloves 5000 Pd. Sterling til den eller dem, der kan skaffe Oplysning om Estellas Død. Li-Ping fristes ved Udsigten til de mange Penge, og bag Mara-Ongas Ryg aabenbarer han hele Sagens Sammenhæng. Netop den følgende Nat har Mara-Onga og Georges besluttet at dræbe den standhaftige Estella, der vansmægter i en af de dybe Kældere i den mystiske Villa.

Mara-Onga har bedt Le-Ping om at „skaffe en paalidelig Mand, der ikke er bange.“ Den fejge Kineser tør ikke selv føre det dræbende Stød, hans Usselhed og Lumpenhed viser sig i hele sin modbydelige Udstrækning. Han føler ved sig selv, hvor skændig hele hans Færd er, og han viger halvt om halvt tilbage for den lumpne Forbrydelse . . .

Bruce maskerer sig som hin Kineser, der skal være Mara-Onga og Li-Pings Haandlangere, og han er saa forsynlig at reservere sig Detektiver, der følger hans Færd. — Masken rives da ogsaa fra Mara-Onga i det Øjeblik, da han for sidste Gang truer og bønfalder Estella om at følge ham i det Fremmede. De blanke Revolvere bringer ham snart til Besindelse, snart rives Nætter i Stykker, og de øvrige Sammensvorne falder i Politiets Klør — for at modtage deres velfortjente Straf.

Bruce kan atter slutte den genfundne Elskede i sine Arme, en lys og lykkelig Fremtid venter de unge.



Leveres fra „BIORAMA“

København — Kristiania.