

Arto Samson

ET HJERTE - AF GULD -



DANMARK-FILM

-- I 3 AKTER --





Et Hjerte af Guld

Et Hjerte af Guld er Historien om en Datters Kærlighed. — Den gamle Bogholder Bigum, Lillys Fader, er ansat paa Fabrikant Visbergs Kontor. Ved et Tilfælde stifter Lilly under romantiske Forhold Bekendtskab med Fabrikantens unge Søn, Johan. Alt aander idel Lykke. Da begynder Ulykkerne at strømme ind over det hidtil saa lykkelige Bigumske Hjem. Fru Bigum bliver syg og skal underkaste sig en Operation. Da Bigum forgæves har anmodet Chefen om et Forskud og ikke ser sig i Stand til at skaffe sig de Penge, som Operationen koster, begaar han en Letsindighed og laaner Pengene af Kassen. Fru Bigum dør under Operationen; alle Anstrengelser har været frugtesløse. Der gaar nogen Tid, Johan erklærer Lilly sin Kærlighed, og de to unge synes, at Fremtiden ligger lys og lykkelig for dem. Kun lidet aner de, hvilke Kriser deres unge Kærlighed skal gennemgaa. Paa samme Tid, som Johan frier til Lilly, opdager Fabrikanten Bigums Letsindighed. Han afskediger sin gamle Bogholder og forlanger Laanet tilbagebetalt inden 24 Timer. Da Johan kommer hjem for at meddele Faderen sin Forlovelse og viser Lillys Fotografi, bliver Fabrikanten rasende og nægter uden nærmere Motivering at give sit Samtykke. Fader og Søn skilles i Vrede. Johan iler til Lilly for at bede hende om at drage med sig som hans Hustru uden hans Faders Billigelse. Men han støder nu paa en uventet Modstand. Lilly erklærer, at hun først har en Kærlighedsgerning at udføre, og før denne Mission er endt, for alt er godt, kan hun ikke blive hans Hustru. Da bestemmer Johan sig til at rejse til det frem-



PERSONERNE:

Visberg, Fabrikant Hr. Vald. Møller
Johan Visberg, hans Søn . . . Hr. Emil Skjerne
Bigum, Bogholder Hr. Johan Jensen
Lilly, hans Datter Frk. Emilie Sannom





mede og vente, indtil Tidens Fylde kommer, da Lilly kalder ham tilbage. Den gamle Bogholder Bigum har nemlig fortalt Datteren om sin Brøde, og Lilly, som forstaar, at Faderen kun har fejlet paa Grund af hans uendelige Kærlighed til hendes højertede Moder, beslutter sig til at ofre sin egen Lykke for at redde Faderen fra Vanære. Med sine fattige Spareskillinger gaar hun til Fabrikanten og tilbyder ham disse, som et Afdrag paa Faderens Gæld, og lover ham at arbejde Laanet af som simpel Arbejderske paa hans Fabrik. Det lykkes vir-



kelig Lilly at overvinde Fabrikantens Modstand og faa ham til at gaa ind paa sin Plan. Hun iler glad hjem; men hjemme har Faderen i dybeste Fortvivlelse fremtaget sin Revolver, Kl. 5 er Fristen udløbet, Uret falder i Slag, det slaar, Bigum sætter Revolveren for sin Tinding, men inden de fem Slag er hendøede, kommer Lilly til, og Fader og Datter synker i hinandens Arme. Bigum er for gammel til at kunne faa fat paa nyt Arbejde, og nu hengaar der to lange, lange Aar, hvor Lilly paa





engang er Forsørger og den, paa hvem det hviler at afvikle den gamle Gæld.

Dobbelt tungt er det, at Fabrikanten har taget det Løfte af Lilly, at hun ikke maa korrespondere med Johan. Fabrikanten er en bestemt Mand, men ingenlunde haardhjertet. Han vil kun overbevise sig om, at Lilly virkelig har Karakterstyrke nok til at gennemføre sin Plan. Ved en Misforstaaelse tror han — netop som Lilly kun mangler at betale de sidste Afdrag — at have Bevis for, at Lilly har ført ham bag Lyset. Han afskediger hende, og nu synes alt at være tabt. Men med sammenbidt Energi tager Lilly fat som Blomsterpige og faar det sidste Afdrag tjent sammen. Inden hun endnu har faaet Fabrikanten betalt dette Afdrag, sker der en frygtelig Ulykke. Visberg bliver kørt over og bringes til Hospitalet. Johan kaldes hjem. Men inden han naar hjem, indtræder der en skrækkelig Katastrofe. Der opstaar Ildebrand paa Hospitalet. Hele det mægtige Kompleks staar i Flamme. Brandvæsenet møder mandsstærkt op og redder de ulykkelige Patienter ud af Flammerne. Kun Fabrikant Visberg, som ligger paa Enestue, synes glemt. — Da baner Lilly sig Vej gennem Flammehavet og redder i yderste Øjeblik den af Røg og Ild forstumlede Fabrikant.

Da Johan og Lilly nu mødes, synes alt at være



godt, og Johan vil trykke den Elskede til sit Bryst. Men Lilly erklærer, at hendes Mission endnu ikke er endt. Hun betaler det sidste Afdrag paa Faderens Gæld, og først da Fabrikanten har trykket Bigums Haand og slaæet en Streg over Fortiden, først da kan Lilly tænke paa sin egen Lykke. Rødmen de rækker hun Johan sin Haand, hendes Hjerter har han jo ejet saa længe. Og Scenen slutter med Fabrikantens Ord til Johan: „Vogt hende, min Dreng thi — hun har et Hjerter af Guld!“



Aage Hansens Bogtrykkeri
Nørregade 45 - København



Musikprogram.

Et Hjerfte af Guld.

1. Akt.

R. Eilenberg: Gavotte Joséfine.

M. Moszkowski: Melodi.

****: Kvindehjerter, lento amorosa.

Graziani: La caressante.

2. Akt.

H. Threde: Souvenir de Bohème.

F. v. Blon: Whispering of flowers, Intermezzo.

F. Behr: Hjertesorg.

3. Akt.

A. Tedesco: »M'Amour«, Valse.

S. Christensen: Andagt.

G. Rossini: Uvejret af 3die Akt af Op. »Barberen i Sevilla«.

M. Moskowski: Romance sans paroles.

Paa gale Veje.

Lystspil:

Walter Kollo: Musik af Farce-Opr. »Reservebaronen«.

Et Hjerte af Guld.

Danmark-Film i 3 Akter.

Personerne:

Visberg, Fabrikant Hr. Vald. Møller
Johan Visberg, hans Søn Hr. Emil Skjerne
Bigum, Bogholder Hr. Johan Jensen
Lilly, hans Datter Frk. Emilie Sannom

Et Hjerte af Guld er Historien om en Datters Kærlighed. — Den gamle Bogholder Bigum, Lillys Fader, er ansat paa Fabrikant Visbergs Kontor. Ved et Tilfælde stifter Lilly under romantiske Forhold Bekendtskab med Fabrikantens unge Søn, Johan. Alt aander idel Lykke. Da begynder Ulykkerne at strømme ind over det hidtil saa lykkelige Bigumske Hjem. Fru Bigum bliver syg og skal underkaste sig en Operation. Da Bigum forgæves har anmodet Chefen om et Forskud og ikke ser sig i Stand til at skaffe sig de Penge, som Operationen koster, begaar han en Letsindighed og laaner Pengene af Kassen. Fru Bigum dør under Operationen; alle Anstrengelser har været frugtesløse. Der gaar nogen Tid, Johan erklærer Lilly sin Kærlighed, og de to unge synes, at Fremtiden ligger lys og lykkelig for dem. Kun lidet aner de, hvilke Kriser deres unge Kærlighed skal gennemgaa. Paa samme Tid, som Johan frier til Lilly, opdager Fabrikanten Bigums Letsindighed. Han afskediger sin gamle Bogholder og forlanger Laanet tilbagebetalt inden 24 Timer. Da Johan kommer hjem for at meddele Faderen sin Forlovelse og viser Lillys Fotografi, bliver Fabrikanten rasende og nægter uden nærmere Motivering at give sit Samtykke. Fader og Søn skilles i Vrede. Johan iler til Lilly for at bede hende om at drage med sig som hans Hustru uden hans Faders Billigelse. Men han støder nu paa en uventet Modstand. Lilly erklærer, at hun først har en Kærlighedsgerning at udføre, og før denne Mission er endt, før



alt er godt, kan hun ikke blive hans Hustru. Da bestemmer Johan sig til at rejse til det fremmede og vente, indtil Tidens Fylde kommer, da Lilly kalder ham tilbage. Den gamle Bogholder Bigum har nemlig fortalt Datteren om sin Brøde, og Lilly, som forstaar, at Faderen kun har fejlet paa Grund af hans uendelige Kærlighed til hendes højhjertede Moder, beslutter sig til at ofre sin egen Lykke for at redde Faderen fra Vanære. Med sine fattige Spareskillinger gaar hun til Fabrikanten og tilbyder ham disse, som et Afdrag paa Faderens Gæld, og lover ham at arbejde Laanet af som simpel



Arbejderske paa hans Fabrik. Det lykkes virkelig Lilly at øvervinde Fabrikantens Modstand og faa ham til at gaa ind paa sin Plan. Hun iler glad hjem; men hjemme har Faderen i dybeste Fortvivelse fremtaget sin Revolver, Kl. 5 er Fristen udløbet, Uret falder i Slag, det slaar, Bigum sætter Revolveren for sin Tinding, men inden de fem Slag er hændede, kommer Lilly til, og Fader og Datter synker i hinandens Arme. Bigum er for gammel til at kunne faa fat paa nyt Arbejde, og nu hengaar der to lange, lange Aar,





hvor Lilly paa engang er Forsørger og den, paa hvem det hviler at afvikle den gamle Gæld.

Dobbelt tungt er det, at Fabrikanten har taget det Løfte af Lilly, at hun ikke maa korrespondere med Johan. Fabrikanten er en bestemt Mand, men ingenlunde haardhertet. Han vil kun overbevise sig om, at Lilly virkelig har Karakterstyrke nok til at gennemføre sin Plan. Ved en Misforstaaelse tror han — netop som Lilly kun mangler at betale de sidste Afdrag — at have Bevis for, at Lilly har ført ham bag Lyset. Han afskediger hende, og nu synes alt



at være tabt. Men med sammenbidt Energi tager Lilly fat som Blomsterpige og faar det sidste Afdrag tjent sammen. Inden hun endnu har faaet Fabrikanten betalt dette Afdrag, sker der en frygtelig Ulykke. Visberg bliver kørt over og bringes til Hospitalet. Johan kaldes hjem. Men inden han naar hjem, indtræder der en skrækkelig Katastrofe. Der opstaar Ildbrand paa Hospitalet. Hele det mægtige Komplex staar i Flammer, Brandvæsenet møder mandsstærkt op og redder de ulykkelige Patienter ud af Flammerne. Kun Fabrikant Visberg, som ligger paa Enestue, synes glemmt. — Da baner Lilly sig Vej gennem Flammehavet og redder i yderste Øjeblik den af Røg og Ild forstumlede Fabrikant.

Da Johan og Lilly nu mødes, synes alt at være godt, og Johan vil trykke den Elskede til sit Bryst. Men Lilly erklærer, at hendes Mission endnu ikke er endt. Hun betaler det sidste Afdrag paa Faderens Gæld, og først da Fabrikanten har trykket Bigums Haand og slaaet en Streg over Fortiden, først da kan Lilly tænke paa sin egen Lykke. Rødrende rækker hun Johan sin Haand, hendes Hjerte har han jo ejet saa længe. Og Scenen slutter med Fabrikantens Ord til Johan: »Vogt hende, min Dreng, thi — hun har et Hjerte af Guld!«

Ekstranummer:

Paa gale Veje.

Amerikans Knock-about Farce i 1 Akt.

