

**DET DANSKE FILMINSTITUTS BIBLIOTEK**

ALKYMISTENS DATTER

**PROGRAMMER**  
**CREDITS MM.**

## Glimmarrännan

Tømmertransport i det nordlige Sverrig.

Interessante Naturbilleder fra Floden Grimmarännan i Sverrig, med Optagelse af hvorledes Naturen selv maa besørges Transporten af det fældede Tømmer fra det Fjæld til Floden, der igen viderebesørger det til de respektive Savværker.

Vi sér først de kæmpemæssige Træer pr. Spor blive befordrede til Fjældets Kant. En Mand giver i et stort Taagehorn et Signal, for at alle kan tage sig iagt, idet Nedstyrningen nu begynder. Vi tager dernæst en vældig Glidebane, hvis Længde er 753 Meter og Højden omtrent det samme, i Øjesyn. De store Træstammer styrter i rasende Fart ned ad denne store Slidske, for til Slut at ende i Floden, hvor de

styrter ned med øredøvende Brag, kastende vældige Vandkaskader op i Vejret.

Efter at være faldet til Ro, bliver de indfangede af Arbejdere og samlede i store Flaader, for at fortsætte Farten ned ad Floden.

## Alkymistens Datter

I mange Aar har den gamle Kemiker tumlet med det store Problem at fremstille Guld ad kemisk Vej. Han staar som mange, mange Gange før bøjet over sin Digel: „Denne Gang maa det lykkes — nu maa jeg naa det.“ Fuld af Forhaabninger gaar han ind til sin Datter, den unge, smukke Gudrun. Lidt efter kommer Paul, Gudruns Forlovede. Han medbringer en Guldring, som han glad sætter paa sin Kærestes Finger. Denne uskyldige Ring skal blive Aarsag til en frygtelig Tragedie. Da nemlig Faderen lidt efter beder Gudrun hente hans Pibe i Laboratoriet, kan den unge Pige ikke styre sin Nysgerrighed, men kigger ned i Diglen, hvor den Gamle har rørt sin sælsomme Blanding sammen. Hun rører i Diglen og taber sin Ring derved. I sin Angst for Faderens Vrede over, at hun har rørt ved hans Allerhelligste, fortier hun sin Hændelse, saaledes at Faderen, da han senere skal se til sin Digel og finder en lille Guldklump, tror, at han har lavet Guld. Glædestraalende iler han til Kongen med Guldet, og den forbavsede Fyrste gaar straks med tilbage for med egne Øjne at se det vidunderlige demonstreret.

Da Alkymisten ikke atter kan fremstille Guld, tager Kongen ham for en Bedrager og lader ham straks arrestere.

I sin grænseløse Fortvivelse søger Gudrun Audiens hos Kongen og beder for sin Fader. Kongen er ikke utilbøjelig til at lade Faderen fri, men stiller rigtignok den Betingelse, at hun selv bliver hos Kongen. Efter en haard Kamp med sig selv indvilliger hun, og den gamle Alkymist bliver straks løsladt.

Men Gudrun kan ikke bære det tunge Lod hun for Faderens Skyld tog paa sine Skuldre. Blussende af Skam og Afsky ser vi hende flygte for Kongens Lidenskab og med en Dolk gøre Ende paa sit Liv.

To Drabanter bærer Gudruns Lig hjem til den stakkels gamle Fader. Tilintgjort af Sorg knæler han og Paul ved den elskedes Baare.

## Lehmann spiser Hestekød

Et umaadelig komisk Billede, visende hvilke vidunderlige Virkninger Hestekød kan frembringe paa den menneskelige Organisme.

