



14957

Forfættelse af den unge Flah Grev og hans gamle Tante.
 For Hr. Petersen er midlertidig kun en Dag af Nødsbehov,
 nemlig dette, at han nu kan træffe sig Elskede. Hvad gør det
 et Tøst er lidt for svært. Hveret indvies næstlige lige varmt
 for det.
 Men Agathe er en andenog Pige. Hun vil ikke lide lang-
 fore med Hr. Petersen, for han har troet sig under Forskjede.
 Petersen har nuat Vælg. Han naar først nærme sig
 Skjæbne møder sig i hans Fødsel, da hun er, at hans
 tilkomme. Svigerfader ingen anden er end Grosserer Tych-
 sen, som midlertid er sluppet ud af et Fængsel.
 Hr. Tychsen søger ikke om Kærlighed, da han er en

Den franske Middelhavs-Eskadre.

Det er længe siden, man har kunnet byde paa et saa underholdende Billede som dette. Selv i Fredstid vilde denne Film vække vor dybeste Interesse, thi saa usædvanligt er Indholdet af den..

Kun meget faa af os kender Livet ombord paa et Krigsskib eller selve dette Jernuhyses Indretning; hvem har vel nogensinde set en saadan Kæmpeslaade i aabent Hav? Disse mægtige Kolosser ruller og svejer som Nøddeskaller paa det oprørige Hav, og imens bakser Mandskabet med de kæmpemæssige Kanoner, sigter og skyder og rammer!

Og inde i Toulons Havn myldrer Hundreder af Smaabaade omkring de flagsmykkede Panserkolosser, der saluterer Admiralskibet ved dets Indsejling.

Alt i alt en pragtfuld Række af morsomme og belærende Billeder.

Gissemands Kærlighedshistorie.

Nordisk Lystpil.

Personerne:

Hr. Petersen	Hr. Høger Petersen.
Naalemann	Hr. Carl Schenstrøm.
Tychsen, Grosserer	Hr. Lauritz Olsen.
Fru Tychsen, hans Kone	Fru Agnes Lorentzen.
Agathe, deres Datter	Frk. Ebba Lorentzen.

Hr. Petersen er en af Ulykker plaget Mand. Hjemme har han et evindeligt Rend af Kreditorer, og det synes ham umuligt at finde en passende Beskæftigelse.

En Dag træffer Hr. Petersen den skønne Agathe. Han bliver heftigt forelsket i hende og aftaler næste Dag at drikke Kaffe med hende.

Nogle Timer før Stævnemødet næste Morgen indfinder Kongens Foged sig paa Hr. Petersens Bopæl og berøver ham hans sidste Klædningsstykker, og Hr. Petersen kan dog ikke gaa til Stævnemøde i Skjorte og Underbenklæder. Lykkeligvis faar han en genial Idé. Han læner sig ud ad Vinduet og raaber om Hjælp. Grosserer Tychsen, som tilfældig kommer forbi, iler op

i Lejligheden, men bliver unægtelig noget overrasket, da han træffer Hr. Petersen med en Revolver i Haanden. Under de frygteligste Trusler tvinger Hr. Petersen den daanefærdige Grosserer til at klæde sig af. Grosserer Tychsen maa med stigende Forfærdelse se den unge Flab iføre sig hans gode Tøj.

For Hr. Petersen er imidlertid kun én Ting af Vigtighed, nemlig dette, at han nu kan træffe sin Elskede. Hvad gør det, at Tøjet er lidt for stort. Hjertet indenfor banker lige varmt for det.

Men Agathe er en anstændig Pige. Hun vil ikke flirte længere med Hr. Petersen, før han har friet hos hendes Forældre. Hr. Petersen har intet Valg. Han maa følge med hende hjem, men Skrækken maler sig i hans Ansigt, da han ser, at hans tilkommende Svigerfader ingen anden er end Grosserer Tychsen, som imidlertid er sluppen ud af sit Fængsel.

Hr. Tychsen sparer ikke paa Kræfterne, da han med et velrettet Spark sætter den unge Petersen udenfor sine Ene-mærker.