

Professorens dyrebare Krukke.

Farce i 1 Akt fra Nordisk Films Co.

Ustyrlig morsom Film!

Personerne:

Professor Potmann	Hr. Frederik Buch.
Grethe, hans Niece	Frøken Helen Gammeltoft.
Poul Winge, hans Elev	Hr. Rasmus Christiansen.

Oldgranskeren, Professor Potmann, der er en lidenskabelig Samler af antike Sager, er netop blevet den lykkelige Ejer af en meget sjælden Krukke, som han mener er af assyrisk Oprindelse, og er derfor jublende glad. Han viser sin Elev, den ikke særlig flittige Poul Winge, sin ny erhvervede Skat, men den unge Mand interesserer sig desværre ikke i større Grad for døde Ting. Han sætter langt større Pris paa den spillevende Frøken Grethe, Professorens kønne og livlige Niece, og benytter sig af enhver

Lejlighed til at dyrke hendes Bekendtskab. Da hans videnskabelige Lærer derfor forsvinder ind i Sideværelset for, overfor en Rengøringskone at demonstrere, hvorledes man paa en behændig Maade slaar et 5-Tommersøm i en Væg, — og Poul opdager, at Grethe skal ud og spadserere, skynder han sig at tilbyde hende sit behagelige Selskab. — — —

Imedens bearbejder Potmann det genstridige Søm og lægger saa megen Kraft i sit Arbejde, at den assyriske Krukke, der har faaet en Hædersplads oven paa Reolen i Værelset ved Siden af, faar Overbalance og styrter ned i en Halvfylt Papirkurv. — — Lidt efter opdager han, at Krukken er forsvundet, og da Poul Winge ogsaa har gjort sig usynlig, nærer han ikke Tvivl om, at den unge Mand er Tyven. Han begynder nu en vild Jagt efter Ynglingen og Krukken, — og Skæbnen vil, at den sidstnævnte, efter at have ført en omflakkende Tilværelse, havner i en Marskandiserforretning. — — Her faar Professoren Øje paa den, sætter sig uden videre i Besiddelse af den og griber Flugten, skarpt forfulgt af Marskandiseren og en større Skare Nysgerrige. Han passerer en Lagerbygning og for at lede Forfølgerne paa Vildspor, skjuler han sig i en tom Kasse, — hvilket han ikke skulde have gjort. Kassen skal nemlig hejses op paa Lageret, — men paa Grund af et Par Arbejders udslukkelige Tørst, bliver den stakkels Oldgransker saadan gennemrystet, at han helt gaar fra Sans og Samling. Og da han — og Kassen — sluttelig styrter ned fra en meget antagelig Højde, er den beklagelsesværdige Mand, der aldrig har været nogen Kæmpe, blevet slaaet saa flad, at han kun er halv saa stor som før. Takket være Poul Winges Snille, kommer han dog til at ligne sig selv igen, og han bliver saa henrykt over at være sluppet uskadt gennem alle Trængslerne, at han giver det unge Par sin Velsignelse.

