

I den engelsktalende verden findes ingen børnebog, som nyder større udbredelse og yndest end Lewis Carroll's "Alice i eventyrland". Carroll, hvis rigtige navn er Charles Lutwidge Dodgson, var egentlig præst, men en talefeil hindrede ham i at fortsætte som sådan, og han blev i stedet matematiklærer og senere professor ved universitetet i Oxford. Han skrev adskillige videnskabelige afhandlinger, var en fremragende amatørfotograf, og i sin fritid opfandt han en mængde børne- og selskabslege, gåder og "puslerier", hvoriblandt forløberen for det moderne "Kryds og Tværs". Carroll's gode ven, domprovsten i Oxford, havde tre døtre, og det var for den yngste af dem, Alice, at Carroll en sommerdag i 1862 under en sejltur fortalte eventyret om en lille piges mærkværdige oplevelser i et forunderligt land. "Alice in Wonderland" og det sig dertil knyttede eventyr "Through the Looking Glass" udkom første gang i 1865 med illustrationer af Sir John Tenniel, og disse tegninger danner grundlaget for Disney's opfattelse af de mange figurer. Eventyret blev hurtigt uhyre populært og er i årenes løb blevet genoptrykt så mange gange, at oplagstallet regnes for at være et af verdens største. Det er oversat til 16 sprog.

Allerede da Walt Disney var en ung og ukendt tegner i Chicago puslede han med tanken om engang at lave en tegnefilm over det klassiske eventyr, men først nu er det lykkedes ham at virkeliggøre sin drøm. Som grundlag for tegnefilmen blev der først indspillet en almindelig film med "rigtige" skuespillere for at levendegøre figurer og episoder for tegnerne. Denne film, der aldrig vil blive vist offentligt, kostede alene en kvart million dollars. Derefter tog de 400 tegnere og teknikere fat på at overføre "Alice" på celluloidstrimlen. Der er udført henved en halv million enkelttegninger, af hvilke godt 100.000 medgår til den færdige film, som har kostet tre millioner dollars at fremstille.

WALT DISNEY'S

ALICE I EVENTYRLAND

En farvetegnefilm i Technicolor efter Lewis Carroll's eventyrbog

*** * ***

Produktionsleder: Ben Sharpsteen — Musik og sange:
Oliver Wallace, Bob Hilliard, Mack David, Jerry Livingstone m. fl.
— Oversættelse og instruktion: Ove Sevel — Musikalsk ledelse:
Arne Hammelboe — Synkronisering: A/S Nordisk Films Teknik

* *

PERSONERNE

Alice	Ilselil Larsen
Søsteren	Astrid Villaume
Peter Kanin	Elith Foss
Håndtaget	
Dodo	
Tvilling Dig	
Tvilling Dum	
Mester Rosvald	
Tømmermanden	
Brormand	
Kålormen	
Fuglen og Rosen	
Filurkatten	Svend Asmussen
Den gale hattemager	Knud Heglund
Haren	
Syvsovermusen	Kirsten Rolffes
Es — To'eren — Tre'eren	Boolsen Kvartetten
Hjerter Dame	
Kongen	
The state of the s	













Pludselig kommer en hvid kanin løbende i en vældig fart mens den siger: "For sent, for sent". Det må være noget meget vigtigt, tænker Alice og følger efter den ind i kaningangen. Med eet falder hun ned gennem en dyb og mærkelig skakt og ender foran en lille dør. Håndtaget kan tale og forklarer hende, hvordan hun skal komme gennem døren.





Og så sejler hun gennem nøglehullet ind i eventyrland. På sin vej møder hun mange mærkelige fisk og havdyr, som på stranden under anførsel af fuglen *Dodo* opfører et sandt væddeløb uden ende. Alice får øje på *Peter Kanin* igen og følger efter ham ind i skoven, hvor hun kort tid efter træffer tvillingerne *Dig* og *Dum*.











lille igen.





Det er en meget sørgelig historie om, hvordan Mester Rosvald, en gammel durkdreven hvalros, sammen med tommermanden lokkede de små østers med ud på en tur. Moder østers bavde advaret sine børn mod at være nysgerrige - og resultatet blev, at de alle blev spist op af Mester Rosvald. Historien har en moral, siger tvillingerne. Ja - hvis man var en østers, svarer Alice.





Så følger Alice igen efter Peter Kanin, som jo hele tiden er for sent på den. Hun kommer til en dejlig have, hvor blomsterne kan synge og tale. Men de betragter hende som ukrudt og jager hende ud. Det er ikke morsomt for Alice at være så lille, og den kloge Kålorm, der ryger pibe som ingen anden, råder hende til at spise et stykke paddehat.











Hos disse to lystige fyre kommer Alice til et høist eiendommeligt te-selskab. Hun tror, de holder fødselsdag, men bliver hurtigt belært om, at det ikke er tilfældet. De feirer derimod Ikke-fødselsdag! Da man jo kun kan have een fødselsdage om året, må de andre 364 dage så være Ikke-fødselsdage. siger de. Alice forlader det skøre selskab - uden at have fået en eneste kop te!











Pludselig kommer en lang række spillekort marcherende. Peter Kanin dukker op som trompeter det var altså, hvad han skulle nå! - og melder dronningens ankomst. Hun viser sig at være Hierter dame - og hun er meget streng. Ved den mindste forseelse beordrer hun folks hoveder hugget af. Alice bliver inviteret til at spille kroket med hende. Kuglerne er pindsvin, køllerne flamingoer!







Under spillet opvækker Alice Hjerter Dames vrede, hedder det, og der bliver et vældigt postyr. Alice skal straffes, men heldigvis får den lille konge udvirket, at der først skal finde en retssag sted. Der indkaldes en lang række vidner, deriblandt haren og den gale hattemager, som imidlertid ikke véd noget af betydning for sagen. Men de ønsker hjerteligt ikketillykke!





Alt hvad Alice siger, bliver fordrejet, og det ser sort ud. I sit forklæde finder hun nogle stykker af paddehatten, som hun spiser. Hun bliver straks stor igen og skælder Hierter Dame ud! Men da hun kort efter bliver lille, er det ved at gå galt. Hun undslipper fra retssalen, skarpt forfulgt af alle de mærkelige skikkelser, hun har mødt. Med ét vågner hun: det hele var bare en drøm -



ALICE - MELODIERNE!

DRØMMELAND

(Alice in Wonderland)

FOR SENT

(I'm Late)

DEN GYLDNE AFTENSOL

(All in a Golden Afternoon)

SLET SLET IKKE TIL LYKKE

(The Unbirthday Song)

MANGE GODE RÅD

(Very Good Advice)

. . . fås hos enhver musik- og boghandler

MØRKS MUSIKFORLAG

Anmodninger om licens til fremstilling og forbandling af alle varearter i forbindelse med Walt Disney's populære tegnefilmfigurer – fra Mickey Mouse og Anders And til Alice – rettes til Walt Disney's danske repræsentation:

Mickey Mouse Corporation

Frederiksberggade 16 . København K. Tlf. Byen 410



H.O. FELSTED, BOGTRYKKERI, KBHV