

PLAT *eller* KRONE

125 B. $\frac{30}{11} \cdot 42$

Gratis

ET PALLADIUM LYSTSPIL

A/s PALLADIUM

præsenterer

Plat eller Krone

Et Manuskript af PAUL SARAUW
bearbejdet af SVEND RINDOM
iscenesat af JON IVERSEN
fotograferet af CARLO BENTSEN
med Musik af EMIL REESEN
og Sangtekster af
CARL VIGGO MEINCKE
til SVEN GYLDMARKS Melodier
med

Willy Bille

Angelo Bruun

Karen Caspersen

Rasmus Christiansen

Lis Smed

Carl Viggo Meincke

Agis Winding

Kaj Mervild

Johannes Meyer

Bent Schønberg

og **IB SCHØNBERG**

V i befinder os til en Opførelse af „Gøngehøvdingen“ paa Dukketeater. —

Dukketeatrets Ejer, Instruktør og hele Skuespillerstab er Erik Steen, hvis Forældre, Generalkonsul Steen og Frue, har indbudt alle Eriks Kammerater til Børnebal. Blandt de ungdommelige Tilskuere finder vi Eriks lille Kusine, Margit, samt Herkules, Eriks uadskillelige Ven og Legekammerat, Søn af Generalkonsulens Portner, Gamle Hansen.

Medens Generalkonsul Steen og hans Frue, samt Marie, Familiens gamle Pige, morer sig over Børnenes Dans, er nogle af Drengene, der ikke synes at være særlige Danseheste, forsvundet ud i Villaens store Entré, og der spiller de med Erik som Anfører „Plat eller Krone“ om Kobbermonter.

Erik er den ivrigste og opildner de andre til at være med; selv Herkules vil prøve Lykken, men Montem smutter fra ham, og i sin Iver kommer han til at vælte en stor, meget kostbar, ostindisk Vase, der gaar i tusind Stykker.

Tilkaldt af Støjen kommer Eriks Far for at se, hvad der er sket. Da han ser den knuste Vase, spørger han efter Gerningsmanden — Herkules staar fuldkommen tilintetgjort — og inden han faar samlet sig, er Erik traadt frem og har taget Skylden paa sig. —

Helt ude af sig selv løber Herkules hjem til sin Far, Portneren, og fortæller ham, hvad der er sket. —

Og Eriks kammeratlige Opræden prenter sig dybt i Herkules' Barnesind, og den bliver eet af de Led, der binder de to Drenge for Resten af Livet.

Og Aarene gaar. — De to Barndomsvenner, Erik og Herkules, har Livet anbragt paa vidt forskellige Pladser i Tilværelsen; Erik har overtaget sin Fars store, ansete Kaffe-Importforretning, medens Herkules er blevet Tjener paa Galopbanen.

Vi ser Erik i sin lille Sportsvogn paa Vej hen for at hente sin Kusine Margit, med hvem han er blevet forlovet. Margit bor hos Eriks Mor og skal med ham til et spændende Galopløb, hvor Eriks Hest, Sunny-Boy, er Favorit;

medens Erik maa vente paa Margit, bebrejder hans Mor ham blidt hans svigtende Interesse for Forretningen, medens hans gamle Pige Marie mere aggressivt fortæller Erik, at man ikke kan sælge Kaffe, naar man kun har Spil og Væddeløb i Hovedet.

Ude paa Væddeløbsbanen finder vi „Sunny-Boy“, et pragtfuldt Racedyr, i Stalden, hvor den bliver striglet for Løbet af Søren Knapstrup, kaldet „Knast“, en pudsig Fyr, der kun lever for sine Heste, og her kommer nu Erik for at høre, om Hesten er i god Form. „Knast“ er tillidsfuld og beroliger Erik. „Sunny-Boy“ er god nok.

Paa Galopbanen har Herkules travlt med at betjene sine Gæster, navnlig er Slagtermester Højbjerg lidt vanskelig at gøre tilpas; men Herkules har daarlig Tid, han vil jo gerne følge Løbet, hvori hans Ven, Direktør Steen's Hest løber. — Og een Ting til skal han passe, nemlig Henna.

Henna, der egentlig hedder Henriette Holm, er Buffetjomfru i „Den lille Café“. Hun er midt i Trediverne og har bevaret sit friske Ydre fra de glade Dage, da hun var Korpige paa „Scala“. I stille Stunder drømmer hun og Herkules om en lille Forretning, hvor de to kan leve stille og fredeligt for sig selv — og Gæsterne.

Nu startes det store Løb. I en Loge følger Margit og Erik spændt Hestene, medens gamle Knast uden for Stalden klemmer begge sine Tommeltotter, saa Knoerne bliver helt hvide. Nu kommer Opløbet — Erik dirrer af Spænding, Knast tripper af Nervøsitet, selv Herkules glemmer sine Gæster for at følge „Sunny-Boy“, der skiller sig ud fra Feltet og lynsnart — en hel Længde foran den nærmeste Hest — passerer Maallinien.

Spændingen er udløst — Margit og Erik lykønskes, Hesten og Jockeyen bekranses med Laurbær. Pressefotografene strømmer til, og gamle Knast smiler gennem Glædestaarer til Dagens Helt „Sunny-Boy“.

Imedens har Herkules Vrøvl med den vanskelige Hr. Højbjerg, der har vist sig at være uden likvide Midler, men Herkules, der er i Vinderhumør, lader sig overtale til at tage en „Lotteriseddel“ i Stedet for Kontanter.

Erik er med alle sine Venner gaaet ind paa den lille Restaurant for at drikke et Glas Vin paa Sejren og hilse paa sin gamle Ven, Herkules, og nu viser der sig en ny

Person paa Skuepladsen, nemlig Vekselerer Marlow, en Forretningsforbindelse af Erik Steen.

Erik, der ikke kan beherske sin Spillelyst, begynder nu at spille Terninger med Vekselerer Marlow, og Margit, der til sin Skræk ser, at Erik taber langt mere, end han har Raad til, kalder paa Herkules, der forgæves søger at standse Spillet. Da dette er Slut, skylder Erik Steen sin Vekselerer over 10,000 Kroner.

Ved det engelske Sweepstake har Erik Steen været heldig at udtrække en af de 40 startende Heste, nemlig Favoriten „Dronningen af Saba“. Løbets Gevinst er 2 Mill. Kroner, og ved et Opgør mellem Margit og Erik fortæller han, at dette Løb er hans sidste og eneste Chance for at redde Faderens gamle Forretning fra Undergang. — I det samme ringer det — det er London, og bleg af Spænding griber





Erik Telefonen — men — Hesten er slet ikke placeret — alt er tabt.

I den lille Restaurant paa Galopbanen gaar Henna nynnende og rydder op, medens Herkules og „Knast“ hygger sig i Solskinnet. Pludselig arriverer Slagtermester Højbjerg, synlig nervøs, for at købe den Lotteriseddel tilbage, han har givet Herkules som Betaling, idet han fortæller, at han ikke kunde lide, at Tjeneren skulde have noget Tab. Men Henna blander sig i Affæren og forlanger at vide, hvad Seddelen egentlig er værd; det viser sig at gælde Sweepstak'et, og Herkules har vundet de 2 Mill., som Erik Steen har gaaet og haabet paa.

Lykkens lunefulde Spil giver nu Herkules den Chance at kunne hjælpe sit Barndoms-Ideal, Vennen Erik, og han

gør det omgaaende og med Fryd, fordi han samtidig faar sine Drømmes Maal opfyldt: at blive Medejer af den gamle Forretning.

Ved et Aftenselskab ser vi de to Barndomsvenner med Damer, Margit og Henna, fejre Stiftelsen af det nye Firma „Erik Steen & Herkules Hansen“, medens Erik giver Vennen Haanden paa „aldrig Spil mere“.

Herkules Hansen er nu velhavende Direktør, og Vekselerer Marlow forsøger at faa ham ind i omfattende Spekulationer, men dette mislykkes totalt.

Ikke længe efter fejres Herkules' og Henna's Bryllup med en stor Middag hos Steen. Her ser vi atter Gæsterne fra Børneballet for de mange Aar siden: Den blide Fru Steen, gamle Marie og Herkules' Fader, Portner Hansen, Erik og Margit; og Erik benytter denne Lejlighed til at spørge Margit, hvornaar de skal giftes. „Naar du foretrækker mig fremfor de fire Damer i et Spil Kort,“ svarer Margit stille og bestemt.

Herkules har købt en lille Landejendom „Hennas Lyst“, og her forsøger „Knast“ at lære de to „Godsbesiddere“ den ædle Ridekunst. Imedens forsøger Vekselerer Marlow stadig at trække Erik ind i nye Spekulationer, trods en meget alvorlig Advarsel fra Margit, og en skønne Dag, da Erik er i Vanskeligheder, giver han Marlow alle Herkules' Værdipapirer som Sikkerhed for et stort Pengebeløb, der efter Marlows Udsagn vil give Erik den Gevinst, der kan hjælpe ham over hans Vanskeligheder.

Men Spekulationen mislykkes — Erik er ruineret; ikke alene alle hans egne og Forretningens Penge, men alle Herkules' Penge er væk. Da Herkules opdager Bedrageriet, opsøger han Erik og giver ham det glatte Lag. Under Skænderiet, som overværes af Margit, kommer Eriks Mor, der forskrækket spørger, hvad der er sket. Erik fortæller Moderen, at han har mistet alt. Tvivlraadig ser hun fra Erik til Herkules, men inden hun faar gjort flere Spørgsmaal, erklærer Herkules, at Skylden er hans. Henna og Herkules maa gaa fra alt, hvad de ejer, de forsøger at købe en lille Café, men den Sum, der forlanges til Udbetaling, kan de ikke skaffe — da faar Herkules en Idé: ved Nyhavnskajen ligger et Skib med Skilt paa Rælingen: „Til Salg“. Efter at vi i korte Glimt har set gamle Hansen, „Knast“ og Herkules rense, male og pudse Skibet op, er vi til Indvielse sammen

med Byens Journalister paa den flydende Restaurant „Herkules“.

Margit, der efter Forretningens Sammenbrud intet har at leve af, forsøger at skaffe sig en Kontorplads, og forgæves gaar hun fra Sted til Sted, indtil hun tilfældigvis en Dag møder Marlow, der tilbyder hende Plads paa sit Kontor; hendes Følelser er ikke alt for venlige over for den Mand, hun mener er Skyld i Eriks Ulykke, men Marlow forklarer hende, at det, han har gjort, er, hvad enhver Forretningsmand maa gøre — rette sig efter sine Kunders Ønsker. Og da Margit ikke ser nogen anden Udvej, tager hun imod Marlows Tilbud.

Erik har gjort sig helt usynlig, men vi finder ham ved forskellige Job i Amerika, som Bartender — Chauffør osv., til han en Dag træffer en Slags Landsmand, nemlig Svenskeren Calle Johansson, der er Regi-Assistent ved et af de amerikanske Filmselskaber; han kan godt lide Erik og lover at gøre et Forsøg paa at skaffe Erik Indpas ved et Selskab, hvor han selv arbejder.

Restaurant „Herkules“ har haft stor Sukces, og allerede Aaret efter Starten har Henna og Herkules aabnet en elegant Restaurant, hvor Henna i Køkkenet og Herkules i det lille, intime Lokale hygger for deres elegante Publikum.

Kun et Skaar i Glæden har Herkules, hans gamle Ven Erik er og bliver borte, og stor er hans Glæde, da han en skønne Dag tilfældigt finder den hjemvendte „Direktør“ Erik Steen; Erik svarer leende Herkules, at han godt kan stryge Direktørtitlen, da han nemlig nu er — Opvarter. Margit, der aldrig har glemt Erik, har en Aften indvilget i Marlows gentagne Opfordringer til at spise til Middag med ham, og da de netop har valgt at spise hos „Herkules“, er vi Vidne til et pinligt Møde mellem de to og Overtjeneren Erik Steen. Margit og Marlow forlader Restauranten, men Henna og Herkules beslutter at lege Skæbne og tage Erik's og Margit's Fremtid i deres Hænder, og da Erik bliver kaldt tilbage til Amerika for at iscenesætte sin egen Film „Plat eller Krone“, har Henna og Herkules købt en ekstra Billet til den Flyvemaskine, Erik har bestemt sig for at rejse med. Det er ikke vanskeligt at gætte, hvem denne Billet er tiltænkt.

