

DET DANSKE FILMINSTITUTS BIBLIOTEK

VIRKELIG HELT, EN

**PROGRAMMER
CREDITS MM.**

En virkelig Helt

Humoreske i 25 Afdelinger
optaget af Nordisk Films Compagni

PERSONERNE:

Konsul Krabbe Hr. *Johannes Ring*.
Ophelia Krabbe, hans Søster . . . Fru *Felumb-Friis*.
Ada Krabbe, hans Datter . . . Fru *Fritz-Petersen*.
Magister Bugge, Krabbes Ungdoms-
ven Hr. *Carl Schenstrøm*.
Student Flink Hr. *Svend Melsing*.

EN fiks og fornøjelig lille Historie
om „Helte“ og Kærlighed og
en halvgammel Jomfrus Sværmeri!

Afdelingerne:

1. I Familiens Skød.
2. »Jeg har stiftet en Heltefond.«
3. Magister Bugge.
4. Og Student Flink!
5. Mellem unge, forelskede Folk.
6. »Jeg gør dig til en Helt.«
7. Dagen efter.
8. Magister Bugges Elskovsbrev.
9. En Bog om Sumpskildpaddernes Forplantning!
10. Den listige Ada.
11. Ophelia faar Bogen.
12. Og Brevet!!
13. Planen realiseres.
14. Dagen efter.
15. Magister Bugges Yndlingsplads i Parken.
16. En sørgende Moder.
17. Magisteren som Barne pige.
18. Ada ror ud.
19. Ulykken!
20. »I 31 lange Aar . . .«
21. ???
22. Redningsmanden.
23. Magisterens Indtog.
24. »Hvis det er Dem uden Forskel, saa vil jeg hellere have Deres Datter.«
25. »Og vi *tre* vil ogsaa gerne giftes!«



Student Flink er heftigt forelsket i den lille Ada, Datter af Konsul Krabbe, men Chancerne for at blive Konsulens Svigersøn er kun faa. For det første vil Konsul Krabbe forlange af sin tilkommende Svigersøn, at han er i Stand til at ernære en Hustru, og det er Flink absolut ikke. Desuden sværmer Konsulens Ungdomsven, Magister Bugge, for den lille Ada, og Konsul Krabbe favoriserer øjensynlig hans Kandidatur.

Men Ada finder paa Raad. Hun erfarer en Dag, at Faderen har stiftet en Heltefond, der uddeler Belønninger til saadanne, som med Fare for eget Liv redder andres, og hun aftaler nu med sin Student, at han »med Fare for eget Liv« skal redde hendes. Hun styrter sig i Vandet fra en Robaad, og han bjerger hende velbeholdent i Land. Konsul Krabbe, der ikke kender Hr. Flink, er selvfølgelig opfyldt af Beundring for den



tapre Daad og skænker den unge Mand en kongelig Belønning af sin Heltefond. Men den unge Mand tilstaar ærligt, at han vil meget hellere have Datteren. Og han faar begge Dele.

Bugge lider dog ingen Nød. Han har sendt Ada et af ham selv forfattet videnskabeligt Værk om Sumpskilpaddernes Forplantning, men hun har ladet Værket ulæst gaa videre til sin Tante Ophelia uden at vide, at der mellem Bogens Blade ligger et Frierbrev fra Bugge. Ophelia, der i 31 Aar har været forelsket i den lærde Magister, tror, at Brevet er skrevet til hende, og hun svarer tilbage: Kom i mine Arme! En Opfordring, som den elskovstørstende Zoolog under de nye Omstændigheder, da han alligevel ikke kan faa den, han helst vilde have, hellere end gerne efterkommer.



Personerne:

Konsul Krabbe.Herr Johannes Ring.
Ophelia Krabbe, hans Søster. . . .Fru Feltmb-Friis.
Ada Krabbe, hans Datter.Fru Fritz-Petersen.
Magister Bugge, Krabbes Ungdomsven. Herr Carl Schenstrøm.
Student Flink.Herr Svend Melsing.

Student Flink er heftigt forelsket i den lille Ada, Datter af Konsul Krabbe, men Chancerne for at blive Konsulens Svigersøn er kun faa. For det første vil Konsul Krabbe forlange af sin tilkommende Svigersøn, at han er i Stand til at ernære en Hustru, og det er Flink absolut ikke. Desuden sværmer Konsulens Ungdomsven, Magister Bugge for den lille Ada, og Konsul Krabbe favoriserer øjensynlig hans Kandidatur.

Men Ada finder paa Raad. Hun erfarer en Dag, at Faderen har stiftet en Heltefond, der uddeler Belønninger til saadanne, som med Fare for eget Liv redde andres, og hun aftaler nu med sin Student, at han "med Fare for eget Liv" skal redde hendes. Hun styrter sig i Vandet fra en Robaad, og han bjerger hende velbeholdent i Land. Konsul Krabbe, der ikke kender Hr. Flink, er selvfølgelig opfyldt af Beundring for den tapre Daad og skænker den unge Mand en kongelig Belønning af sin Heltefond. Men den unge Mand tilstaar ærligt, at han vil meget hellere have Datteren. Og han faar begge Dele.

Bugge lieder dog ingen Nød. Han har sendt Ada et af ham selv forfattet videnskabeligt Værk om Sumpskilpaddernes Forplantning, men hun har ladet Værket ulæst gaa videre til sin Tante Ophelia uden at vide, at der mellem Bogens Blade ligger et Frierbrev fra Bugge. Ophelia, der i 31 Aar har været forelsket i den lærde Magister, tror, at Brevet er skrevet til hende, og hun svarer tilbage: Kom i mine Arme! En Opfordring, som den elskovstørstende Zoolog under de nye Omstændigheder, da han alligevel ikke kan faa den han helst vilde have, hellere end gerne efterkommer.

**A/s NORDISK
FILMS-KOMPAGNI**

COPENHAGEN

**BERLIN. LONDON. NEW YORK. PARIS. WIEN.
BUDAPEST. MOSCOU. BARCELONA. SOFIA.**

BERLIN S. W. 48.

FRIEDRICHSTRASSE 13.

Telegram-Adr.: „Nordfilm“

Teleph.: Amt Mpl. 10191.



E I N H E L D.

Personen:

Konsul Krause	Herr Johannes Ring
Ophelia Krause, seine Schwester	Frau Felumb-Friis
Ada Krause, seine Tochter	Frau Fritz-Petersen
Magister Braun, Krauses Jugendfreund	Herr Carl Schenström
Student Flink	Herr Svend Melsing.

Student Flink ist in die kleine Ada, die Tochter des Konsuls Krause, sterblich verliebt, jedoch sind die Aussichten, des Konsuls Schwiegersohn zu werden, sehr geringe. Erstens wird Konsul Krause von seinem künftigen Schwiegersohn verlangen, eine Frau ernähren zu können, und das kan Flink absolut nicht. Zum Unglück schwärmt auch noch Magister Bugge, ein Jugendfreund des Konsuls für Ada, und Konsul Krause hätte diese Verbindung am liebsten gesehen.

Aber Ada schafft Rat. Sie erfährt eines Tages, dass der Vater einen Heldenfond gestiftet hat, der Belohnungen an solche verteilt, die mit Gefahr ihres eigenen Lebens einen Menschen vom Tode erretten. Nun verabredet sie mit ihrem Geliebten, dass er "mit Gefahr seines eigenen Lebens sie retten soll". Gesagt, getan! Eines Tages stürzt sie sich aus einem Ruderboot ins Wasser, und Flink bringt sie wohlbehalten ans Land. Konsul Krause, der Flink nicht kennt, ist selbstverständlich von Bewunderung für die tapfere Tat erfüllt und überreicht dem jungen Mann eine königliche Belohnung aus seinem Heldenfond. Als aber der junge Mann eingesteht, dass er viellieber die Tochter haben möchte, erhält er beides.

Magister Braun tröstet sich jedoch. Er hat Ada ein von ihm verfasstes wissenschaftliches Werk über die Verpflanzung der Flussschildkröten gesandt, das sie ungelesen an ihre Tante "Ophelia" weitergab und übersieht dabei, dass ein Bewerbungsschreiben

(Ein Held)

Brauns zwischen den Blättern des Buches liegt. Ophelia, die seit 31 Jahren in Braun verliebt ist, glaubt, dass der Brief für sie bestimmt ist und antwortet: "Komm in meine Arme"! Dieser Aufforderung kommt Braun, um so lieber nach, da er ja doch das Mädchen, das er am meisten liebt, nicht bekommen kann.



(Ein Heiß)

Herrn zwischen den Blättern des Buches liegt. Ophelia, die
seit 21 Jahren in Braun verliebt ist, glaubt, dass der Brief
für sie bestimmt ist und antwortet: "Komm in meine Arme!" Die
ser Antwort kommt Braun, um so lieber noch, da er ja
hoch das Mädchen, das er am meisten liebt, nicht bekommen kann

**A/S NORDISK
FILMS-KOMPAGNI
COPENHAGEN**

BERLIN. LONDON. NEW YORK. PARIS. WIEN.
BUDAPEST. MOSCOU. BARCELONA. SOFIA.

BERLIN S. W. 48.

FRIEDRICHSTRASSE 13.

Telegram-Adr.: „Nordfilm“.

Teleph.: Amt Mpl. 10191.



ADA'S HERO.

COMEDY.

LENGTH 1000 FT.



THE NORDISK FILMS CO., LTD.

EXCLUSIVE DEPARTMENT,

25 CECIL COURT, LONDON, W.C.

Telephone: Gerrard 6172

Telegrams: Norfilcom. Ox London

ADA'S HERO.

Characters :

JAMES DAWSON	A Millionaire
OPHELIA DAWSON	His Sister
ADA DAWSON	His Daughter
HENRY FINCH	A Student
STEPHEN BOSE		A Schoolmaster

ADA was a girl who knew how to put two and two together, and also how many beans made five. Consequently when her millionaire father instigated a Hero Fund, with special rewards for bravery, she saw a chance of bringing her poor student lover into favour with the old man.

"I am afraid your father will never welcome me as a son-in-law," said young Henry Finch one day.

"Don't be downhearted," replied Ada, "I have just thought of a splendid idea. Meet me to-morrow, and I will tell you all about it."

Meanwhile, another lover of Ada's was putting his plans into operation. Stephen Bose, a lantern-jawed schoolmaster, didn't quite know how to express his

feelings to the maid, so he wrote a letter and put it in a very dry book on "Tortoises," which he suggested she should read. Ada promptly handed it over to her aunt Ophelia, a middle-aged spinster, telling her it was a "nice love story." And while turning over the leaves, Ophelia found the letter, which, of course, she thought was meant for herself, as both she and Ada were "Dear Miss Dawsons."

Ada arranged everything with Henry, and next morning innocently asked her father if she could have the boat out on the lake. He consented, and soon Henry found himself on the way to become a hero. Within easy reach of land, the artful young lady fell backwards into the water. Mr. Dawson was informed of the accident and rushed to the landing-stage—accompanied by the wily Henry. To take off his coat, plunge in and swim to his sweetheart (who was holding quite comfortably on to the boat) was the work of a few moments, and very shortly Ada was restored, and Mr. Dawson prepared to award a large sum of money to Henry out of the Hero Fund. But the "brave fellow" said, if it didn't make any difference, he should prefer Ada herself as a prize.

All this time Stephen was, quite innocently, getting himself mixed up with somebody else's baby. Seeing that he had lost Ada, he was quite willing to take Ophelia, under these circumstances. And as she had no objection to marrying both him and the baby, a double wedding was arranged, to the happiness of all concerned.



Bookings can be arranged through: —

WEISKER BROS.,
Kinema House, London Road,
LIVERPOOL.
Also at
Manchester : 2 Long Millgate.
Belfast : 13 Pottinger's Entry.
Dublin : 205 Gt. Brunswick St.

For LANCASHIRE
CHESHIRE
NORTH WALES
IRELAND

**NEW CENTURY FILM
SERVICE,**
42 Park Place, Leeds

For YORKSHIRE

**NEW CENTURY FILM
SERVICE,**
71 Norfolk St., Sheffield.

For NOTTINGHAMSHIRE
DERBY

**THE NORTH EASTERN
FILM SERVICE,**
7 Collingwood Street,
Newcastle-on-Tyne.

For NORTHUMBERLAND
CUMBERLAND
DURHAM
WESTMORELAND

**GREEN'S
FILM SERVICE,**
833 Gallowgate, Glasgow.

For SCOTLAND

The Nordisk Film Co.
Limited,
25 Cecil Court, London, W.C.

For LONDON
MIDLANDS
S. WALES and
all remaining territory

Un héros.

Personnages:

Harley, consul	M. Johannes Ring
Elodie Harley, sa soeur	Mme Felumb-Friis
Adrienne Harley, sa fille ...	Mme Fritz-Petersen
Adolphe Buisson, naturaliste	M. Carl Schenström
Paul Guérin, étudiant	M. Svend Melsing

L'étudiant Guérin est follement épris de la petite Adrienne, fille du consul Harley, mais les chances de Guérin de devenir le gendre du consul sont bien minimes. D'abord le consul demande de son gendre que sa situation lui permette de nourrir une femme, et Guérin ne le peut pas. En outre le consul favorise visiblement la

candidature de son ami d'enfance Buisson qui tourne autour de la petite Adrienne. Mais cette dernière trouve un moyen d'arriver à ses fins. Elle apprend un jour que son père a établi un legs en faveur d'un héros qui, au péril de sa propre vie, aura sauvé celle des autres, et elle convient avec son étudiant qu'il la sauvera en exposant sa propre vie. Elle se jette à l'eau d'un canot, et lui, la sauve. Le consul Harley qui ne connaît pas Guérin est naturellement enthousiasmé de cette action de courage et il donne au jeune homme une récompense royale sur le legs qu'il a fondé. Cependant le jeune homme avoue honnêtement qu'il préfère la fille, et il obtient l'un et l'autre.

Buisson n'a cependant pas à se plaindre. Il a envoyé à Adrienne une oeuvre scientifique qu'il a lui-même écrite sur la propagation des tortues d'eau douce, mais elle a envoyé le livre sans le lire à sa tante Elodie, sans se douter, qu'entre les pages, se trouve une lettre de Buisson, lui demandant sa main. Elodie qui pendant 31 ans a été amoureuse du savant, croit que la lettre lui est adressée et elle répond: Viens dans mes bras! Dans ces nouvelles circonstances l'amoureux Zoologue qui ne peut avoir celle qu'il aime, accepte la compensation.

Un héros.

Personnages:

Harley, comari M. Johannes Ring
 Riekie Harley, sa soeur Mrs. Feinberg-Frills
 Adolphe Buisson, naturologiste M. Carl Schenker
 Paul Guérin, étudiant M. Svend Malsing

L'étudiant Guérin est follement épris de la petite Adolphe, fille du comari Harley, mais les chances de Guérin de devenir le genre de comari sont bien minimes. D'abord le comari demande de son genre que sa situation lui permette de nourrir une femme, et Guérin ne le peut pas. En outre le comari favorise évidemment la

A/s NORDISK FILMS CO.

COPENHAGUE

BERLIN. LONDRES. NEW YORK. PARIS.

VIENNE. BUDAPEST. MOSCOU.

BARCELONE. SOFIA.



gation des tortues d'au-dessus, mais elle a
 sans le lire à sa tante Riekie, sans se bouter, qu'entre les pages,
 as trouve une lettre de
 Riekie qui pendant 31 ans a été emportée du savant, écrit que la
 lettre lui est adressée et elle répond: Viens dans mes bras! Dans
 ces nouvelles circonstances l'amoureux Ecologue qui ne peut avoir
 celle qu'il aime, accepte la compensation.