

# Kornspekulanten

Skuespil i 3 Akter

Optaget af

Filmsfabriken 'Danmark'



I Hovedrollerne:

Valdemar Møller og  
Gudrun Houlberg-Nissen

PERSONERNE:

Borg, Korngrosserer . . . . .	Hr. Valdemar Møller
Inger, hans Datter . . . . .	Fru Gudrun Nissen
Strøm, Veksellerer . . . . .	Hr. Ove Jarne
Vera Harston . . . . .	Fru Hildur Møller <i>Hugo Bendix</i>

AFDELINGERNE:

I Grosserer Borgs Hjem.	Vera aflægger Besøg hos Strøm.
Borg og hans Svigersøn, Veksellerer Strøm, lægger store Planer.	En Kærlighedserklæring.
Kornbeholdningerne samles.	I Kornmagasinerne.
Et Telegram.	De bugnende Løfter.
Fødselsdags-Indbydelsen.	Overflodens Forbandelse.
Vera Harston.	Kornet skrider.
Ingers Fødselsdag.	Med Døden for Øje.
Det første Møde.	Telefon-Samtalen.
En Tête á tête.	En Kortslutning.
Strømpebaandet.	Veras Hævn.
Spekulationen lykkes.	Inger.
I Kornmagasinet.	— Kornet . . . Indespærret . .
De dyre Brødpriser.	Automobilturen.
I'il Demonstrationsmøde.	Broen i Skoven.
Den store Fest.	Usikker!
Opbrud fra Fest.	En Standsning paa Vejen.
Fader og Datter.	I sidste Øjeblik!
— Gaar den Kvinde med hjem,	Katastrofen.
— gaar jeg paa Gaden i Nat!	Veras Død.
Den Stærkeste.	Kornmagasinets Brand.
Et Brev.	Med Døden for Øje.
	Frelst!

I en meget virkningsfuld Handling behandles et aktuelt Æmne, Grosserer, der opkøber alle Landets Kornbeholdninger for at kunne diktere Brødpriserne. Men Skæbnen rammer Brødfordyreren i en ung smuk Kvindes Skikkelse. Mellem hende og Grossererens rettænkende Datter rejses en Kamp, som ender med Forførrerskens Nederlag og Død, medens Datteren fører sin Fader tilbage paa den rette Vej.

8/6 18.



KORNSPEKULANTEN

GROSSERER BORG er en meget velstaaende Mand. Hans store Kornforretning giver ham en Indtægt, der sætter ham i Stand til at leve et sorgløst og næsten overdaadigt Liv sammen med sin unge og smukke Datter, Inger.

Men — mer vil have mere. Hver Gang Borg har gjort en stor og god Forretning, er hans eneste Tanke: at gøre en ny Forretning, der er endnu større og endnu bedre end den foregaaende. Avance følger paa Avance, Opkøb paa Opkøb, det ene større end det andet, og tilsidst ender det med, at Borg fatter den vanvittige Plan at opkøbe alt det Korn, der findes paa Markedet, for paa denne Maade selv at kunne bestemme Brødpriserne.

Bistaet af sin gode Ven — og Svigersøn — Veksellerer Strøm, bringer Borg den fantastiske Plan til Udførelse. I al Hemmelighed er den mægtige Trust bragt i Stand, uden at nogen af Konkurrenterne har haft Anelse derom, og en skønne Dag kan Strøm bringe Borg den glædelige Meddelelse: „Spekulationen er lykkedes — Du dikterer Brødpriserne.“

Men „Folket“ er rasende. Man er ikke langt fra at storme Brødualgene, og man samler sig til store Protestmøder — paa Børsen er der Panik, alt imens Borg holder



overdaadige Middagsselskaber og i Drømme ser Millionerne regne ned over sig.

Men da, midt i hele Hvirvlen, i hele det mægtige og indviklede Maskineri, dukker pludselig en Kvinde op, ung, smuk og letsindig. Forretning og Kærlighed mødes, Borg lader sig bedaare, og Kvinden sprænger den mægtige Trust.

Det er Ingers Fødselsdag, og et stort Antal Gæster er indbudt for at fejre Dagen. En af Gæsterne, en Fru Holm, der netop har Besøg af en Slægtning fra Amerika, Vera Harston, har bedt Grosserer Borg om Tilladelse til at tage den unge Dame med til Festen. Borg har selvfølgelig maattet sige ja til denne Anmodning. Han fortryder det imidlertid ikke, thi denne unge Frk. Vera er meget smuk. Allerede ved første Øjekast bliver han indtaget i Ønde, under Festen viser han hende megen Interesse, og da han om Aftenen tager Afsked med hende, maa han derfor sig selv tilstaa, at han er forelsket op over begge Øren i den skønne Vera. Ja selv Inger har bemærket Faderens Interesse for den fremmede Gæst, og hendes Fødselsdag blev ikke den glade Festdag, som hun havde ventet, den skulde blive.

Da Veksellerer Strøm har afsluttet de store Kornopkøb, begynder Borg at fylde sine Magasiner fra Gulv til Loft med de indkøbte Varer. Tusinder og atter Tusinder af Sække oplagres, og skønt Borg bliver advaret mod at overbelaste de gamle Pakhuse, vedbliver han dog med at



dyngte Sæk paa Sæk. Forvalteren maa tilsidst afstive Loftene paa flere Steder, for at de ikke skal styrte sammen, men heller ikke dette synes at gøre Indtryk paa Borg. Trust-Planen skal gennemføres, og for at dette kan ske, maa der skaffes Plads til det mægtige Parti Korn.

Imidlertid er Befolkningens bredere Lag begyndt at reagere overfor de høje Brødpriser. De afholder store Møder, og man beslutter at henvende sig til Regeringen for at faa indført Maksimalpriser paa Korn og Brød. Under disse Omstændigheder finder Borg det formaalstjenligt at afholde en af sine sædvanlige overdaadige Fester til Ære for en Skare Politikere og Pressens Repræsentanter.

Blandt Gæsterne er Vera. Siden det første Møde har Borg ofte været sammen med hende — dog kun i al Hemmelighed. Inger har imidlertid faaet Nys om det Forhold, der bestaar mellem hendes Fader og Vera. Da denne indfinder sig ved Festen, er Inger selvsagt noget kølig overfor hende, og bedre bliver det ikke, da Inger overrasker Vera i en usømmelig Nærgaaenhed overfor Faderen.

Da Festen — som afholdes i nogle dertil lejede Selskabslokaler — omsider er forbi henad Morgenstunden, foreslaar Borg, der paa dette Tidspunkt er temmelig lystig og overstadig, at Strøm og Vera skal tage med ham hjem, for at man kan slutte af ved „en Bid Brød og en Dram.“

Men nu finder Inger, at Bageret er ved at flyde over. Et Par Gange i Aftenens Løb har hun maattet døje den



letsindige Veras forføerske Optræden overfor Faderen. Skal dette nu gentage sig i Hjemmet? tænker hun, — Nej!

Bleg og skælvende af Raseri stiller Inger sig hen foran Faderen, peger paa Vera og siger: „Gaar den Kvinde med hjem — gaar jeg paa Gaden i Nat.“

Borg har intet Valg. Han ser straks, at det er Ingers Alvor, og han maa føje sig efter hendes Forlangende.

Men næste Dag kommer Efterspillet. Vera meddeler Borg, at hun vil aflægge ham en Visit i hans Hjem, for der at modtage en Undskyldning for hans ukorrekte Opførsel den foregaaende Aften. Men Inger er standhaftig. Hun lader Faderen vide, at hvis han modtager Vera, forlader hun Hjemmet for stedse. Ogsaa denne Gang sejrer Inger — men Vera sværger en blodig Hævn.

Under et Besøg hos Strøm, der nu skal være Midlet til Hævn, ser Vera sit Snit til at læse et af Borg til Strøm skrevet Brev, hvori han anmoder Strøm om at skaffe ny Oplagsplads, da det gamle Magasin allerede er begyndt at give efter for Overbelastningen. Som et Postscriptum læses: „Affæren Frk. Harston, som efter sin Opførsel i Aftes forresten er mig ganske ligegyldig, ordnes i Dag ved en formel Undskyldning,“ og dette opirrer Vera endnu mere.

Under dette opholder Borg sig ude i Kornmagasinet, og pludselig begynder de mægtige Korndynger paa Loftet at røre paa sig. Afstivningerne skrider, Lofterne giver efter, saa Dørene ikke kan aabnes, og uden at vide et Ord

deraf er Borg indespærret. Til at begynde med tager han Situationen med Ro, men længe varer det ikke, før det staar ham klart, at Faren bliver større og større, jo længere Tiden skrider frem. Det er henimod Aften, Personalet er forlængst gaaet, saa Borg befinder sig ganske alene i Magasinet. Forgæves ringer han til Strøm, hvor Vera netop opholder sig, og gennem Telefonen erfarer hun, at Borg er indespærret og øjeblikkelig maa have Hjælp. Dette fortier hun for Strøm — og dette er Veras Hævn!

Men nu indtræffer der en endnu alvorligere Begivenhed i Magasinet. Mens Kornet styrter ned, rives de elektriske Ledninger over, der opstaar en Kortslutning, og Træværket antændes. Borg søger endnu engang at ringe til Strøm og endelig træffer han ham. „Kornet . . . indespærret. . .“. Mere faar han ikke sagt. I det samme styrter en Bjælke ned, og Telefonledningerne rives over. Strøm vil straks begive sig af Sted for at frelse Vennen, men Vera holder ham tilbage og udbryder: „Hjælp ikke min Dødstjende.“ Da indser Strøm, hvilket nedrigt Kvindemeneske Vera er. Han slynger hende fra sig og styrter ud, I det samme møder han Inger, der i Naboværelset har været Vidne til det sidste Optrin. og begge begiver sig af Sted.

Men Vera vil for enhver Pris forhindre, at Strøm naaar ud til Borg, og hun begiver sig skyndsomst af Sted i sin egen Automobil.



For at skyde Genvej kører Vera gennem Skoven, men Strøm er fornuftigere. Han kører udenom. Thi Skovvejen fører over en Bro, der er usikker og ikke i Stand til at bære et Automobil. Vera opdager ikke Faren og vil køre over Broen. Denne brister, Automobillet styrter ned, eksploderer, og Vera lider en frygtelig Død.

Strøm og Inger naar derimod i god Behold Magasinerne, og naar i sidste Øjeblik at redde Borg fra Flamme-døden.



A/S „FOTORAMA“ ejer  
 Filmen, saavel som dens  
 Plakat- og Program-  
 tekst! o. a. lign. Materi-  
 ale, med absolut Eneret.



Ved Misbrug vil der bli-  
 ve nedlagt Forbud og  
 Erstatningskrav gjort  
 gældende mod Vedkom-  
 mende 121212121212